

Vi er ved at miste Danmarks eneste folkecenter for vedvarende energi..!

Det ligger i Thy. Lang ude på Lars Tyndskid's mark. Det er i Udkantsdanmark, der skal ikke udflyttes fra hovedstaden, de kan selv derude, næsten.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er et forskningscenter, som arbejder benhårdt på at opnå en vedvarende verden! Ja, det lyder smukt, og stort, med det er rent faktisk tilfældet. Forskningscenteret er lige nu ved at blive skrevet ud af finansloven. En katastrofe, intet mindre.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev grundlagt tilbage i 1983, for over 40 år siden, og har altid forsket i og informeret om vedvarende energi. Det er enestående, også på verdensplan. Folkecenterets formål er at skabe innovation indenfor vedvarende energiteknologier - altså det vi alle går og higer efter. Det, som vi og alle politikere sætter deres lid til når at blive klar, inden klimaet går amok. I samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder udvikler teamet af ingeniører, forskere, nørder og biologer nye miljø-relaterede produkter. Det foregår eks. via forsøg, teknologioverførsel og brugersamarbejde, hvilket typisk resulterer i prototyper, demonstrationsanlæg og ikke mindst dokumentation indenfor før-kommercielle teknologier. Fx bølgekraft, bygningsintegrerede solceller, husstands batterier, planteolie og brint til transport, for at nævne nogle. I 2008 var Folkecenteret Danmarks eneste prøvestation for bølgeenergi og test af husstandsvindmøller. Forskningscenteret modtager studerende fra hele verden, de er internationale. De er dygtige.

Centrets langsigtede mål er en komplet erstatning for fossile brændsler med vedvarende energier, fremme af bæredygtighed samt udvikling af sårbare lokalsamfund rundt om i verden. De har et tæt samarbejde med lokale organisationer, forsknings- og uddannelsescentre, virksomheder, fagfolk og regeringsmyndigheder i hele verden, et samarbejde udviklet og forfinet gennem årtier. Test, formidling og demonstration af vedvarende energiformer, trainee-programmer, events, aktuelle kurser for preppere, nye batteriteknologier, samarbejde med andre folkecentre i verden. Osv... Læs selv.

En række eksperimentelle bygninger og forsøgsanlæg illustrerer forskningens seriøsitet. Folkecenteret har tillige afdelinger i Mali og Uganda, som gennemfører programmer indenfor vedvarende energi. Viden og resultater udveksles løbende via et omfattende internationalt netværk og formidles i form af fx besøgsvirksomhed, studie- og praktikophold og publikationer. Aktiviteterne bringer Folkecenteret i hyppig kontakt med myndigheder, politikere i hele verden, og ikke mindst med alverdens medier.

Tjek hjemmesiden og oplev, hvad Folkecenteret har gang i, så vil man overraskes. Det er omfattende, det er vildt, det er utallige projekter, det er internationalt, det er dybdegående, det er nørdet. Læs det hele på **Folkecenter.net**. Nørdet, ja, meget endda og det er absolut nødvendigt, hvis vi og verden skal have en chance.

Men Folkecenteret skal lukkes ned, nu. Hvis det står til jer folkevalgte på Borgen. Folkecenteret er i år ikke kommet med på finansloven, som det har været i tidligere år. Det er simpelthen strøget af listen. Netop som vi/I har allermost brug for de skæve vinkler og deres unikke forskning. Vi har brug for nye teknologier, nytænkning, alternativer. Hvordan kan I udrudere dette center, uden at sætte jer ind i, hvad de forsker i?

Et forskningscenter kan selvsagt ikke klare sig selv, selv om det gerne vil. Det vil ikke kunne eksistere uden offentlig støtte. Hidtil har forskningscenteret modtaget sølle 3 (tre!) mio. kr. om året i statsligt tilskud, lige nok til at overleve. Hver gang Folkecenteret har søgt om midler, har det været en sej kamp om at komme på Finansloven. Folkecenteret kan ikke genåbnes, hvis det først er lagt i graven! Tænk lige - sølle 3 mio? Burde være 10 eller 100 gange mere.

Har vi, den skattebetalende, klimabelastede dansker, i realiteten råd til, at vores enerådende folkevalgte bare lukker et så betydningsfuldt forskningscenter ned? Har vi tid og råd til politikere, som ikke vil se, eller kan se, problemerne i et større, globalt perspektiv?

Det er sølle 3 millioner kroner vi snakker om, årligt. På trods af det minimale tilskud har centeret overlevet, måske ved sej, vestjysk stædighed? Pebernødder i forhold til, hvad dette forskningscenter opnår, og har opnået, af resultater. Og specielt i forhold til, hvad klimaet med 100% sikkerhed kommer til at koste verden og samfundet fremover... Hvad kunne dette forskningscenter ikke opnå af resultater, hvis det modtog et større årligt tilskud, fx et årligt tocifret millionbeløb, som Kongehuset pt har udsigt til? Vi skal tænke os om. Tiden arbejder ikke for os.

Tænk det vil være en super ide, hvis en flok af jer tog til Vestjylland og ved øjensyn så Folkecenteret. Så I præcis ved, hvad I er med til at lukke ned. Eller måske endda få jer til at støtte det med større midler.

Hørte just på vandrørene, at der er 15.000 millioner kroner i overskud på statsbudgettet. Brug blot 50-100 millioner af dem på Folkecenteret og vi vil få det mindst 10-fold tilbage.

Pensionist og bekymret medborger

Henning Appel
Savværksvej 5
9574 Bælum
20126599
appels@mail.dk