

Nyder Fyn samme skæbne som Grønland?

Nyt luftforsvarssystem med hovedsæde på Flyvestation Skalstrup

Forsvarsministeren udtaler at det handler om at beskytte militærinstallationer og civile.

Så spørger man igen sig selv: Hvad med Fyn

Fyn har, så vidt jeg er informeret, 38 fuldtidsstillinger relateret til Forsvaret (Hjemmeværnet). Der er INGEN militære installationer af betydning. Jeg ved godt man har lidt radar, hjemmeværn og beredskab, men ingen større militære installationer på Fyn. Der er ingen kaserner, flyvestationer eller flådestationer på Fyn. Den største koncentration af civile på Fyn er Odense.

Jeg vil sætte mine penge på at Fyn igen bliver forbigået, og at Fyn Forsvars-, sikkerheds-, og beredskabsmæssigt fortsætter sin ørkenvandring.

Det simple spørgsmål må lyde: Hvorfor?

De næste spørgsmål handler om prioriteringen af Forsvaret på Fyn, og forsvaret af Fyn.

Hvordan tænker man at forsvare Fyn og det Sydfynske Øhav?

Hvorfor er det absolut INGEN større militære kapaciteter på Fyn?

Er der nogen som helst planer om at udbygge forsvaret af Fyn, og hvilke militære kapaciteter kan man forvente får base på Fyn?

Ingen skal fortælle mig, at Fyn ikke spiller nogen som helst rolle i dansk Forsvars-, sikkerheds-, og beredskabspolitik. Men kigger man på politisk handling, minder Fyn mest af alt om Grønland.

Det kan være vi skal arrangere en kapsejlad i det Sydfynske Øhav, bede Amerikanerne om sponsorstøtte og invitere J. D. Vance og frue.

Hvad skal der til for at få Fyn på dagsordenen, og hvorfor er Fyn IKKE på dagsordenen?

Mvh.

Arne J. Duhn