

Kære Børne- og Undervisningsminister/Børne- og Undervisningsudvalg

Jeg skriver til jer vedr. den nye aftale om gymnasireformen, fordi jeg, som medlem af et demokratisk samfund, har ret til at få min stemme hørt.

Det er flere store grupper som dette får konsekvenser for, og det gør mig ondt at se jer indgå denne aftale - baseret på økonomers anbefalinger fra Reformkommissionen nedsat af jer. Jeg er selv student fra en HF-IN klasse, en hel uddannelse som I på intet tidspunkt nævner i aftaleteksten, sammen med HFO. Efterspørgslen på særligt tilrettelagt uddannelser er stigende, også selvom der ikke reklameres med dem og grundskoleeleverne ikke ved, at de er en mulighed.

10. klassernes afskaffelse er særligt ignorant, fordi I glemmer, dem som gerne vil have en lille pause eller et fagligt løft, men som ikke vil væk hjemmefra (som på efterskole).

I skriver, at I lige nu har en forsøgsordning med særligt tilrettelagt enkeltfag for elever med særlige behov, men hvordan vil I sørge for, at de elever får en fast base eller et "stærkt ungdomsmiljø", når de hver dag skal i en ny klasse? Hvad med de elever, som ikke har lyst eller energi til at gå på tværs af årgang for at socialisere eller som skal gå i tre forskellige klasser før de er færdige med deres overbygning? Vi nye generationer er udbrændt nok, eller risikere at blive det, uden at I behøver at tvinge jeres agenda om sociale kompetenceudvikling eller sammenrustning ned over os.

I siger, at I vil sende penge til Grønland og Forsvaret, samtidig med at I vil gennemføre 5 uddannelsesreformer... Hvad med klimakrisen? Er den ikke mere akut end uddannelsesområdet? Uddannelserne skal nok justere sig selv, hvis I bare giver dem lov. Lad dem i felten reagere på, hvad der sker i felten og ikke økonomers prognose om fremtidens manglende arbejdskraft. I siger, at dette er "forberedelse til fremtiden", men jeres fremtid er med udgangspunkt i, at arbejdsopgaverne på velfærds- og håndværkerområdet er de samme som nu... Hvad med at tage samtidsdiagnostikerne fra samfundsvidenskaberne med til bords? Eller menneskekenderne fra humaniora og psykologi? Eller bedre endnu: lærere, rektorer, pædagoger og mentorer.

Om 10 år er I ikke længere i Folketinget (måske nogle af jer endda er så heldige at gå på pension), så sidder I ikke med konsekvenserne, men det gør vi - os med en ringere kandidatuddannelse - og skal rette op på jeres panikoplægning af hele området. Hvornår lavede I sidst en omlægning af uddannelsesområdet? Inden for det sidste 10-12 år, og det er dem I reagerer på nu.

Min indvending er ikke mod forandring. Min indvending er jeres måde at gøre det på - jeres paniske og hastige reaktion på en trussel som I selv har skabt. Tag det med ro, fokuser på én ting ad gangen og venligst, start med klimakrisen og EU samarbejdet. Stop censur og forringelse af humaniora og samfundsvidenskaberne, fordi det er os, der kan det som AI ikke kan - at arbejde med mennesker.

God weekend.

Mvh

Ollie Mckenzie Haar