



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

15. september 2023
Sagsnr.: 23/10888

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg

Medlem af Folketinget Victoria Velasquez (EL) har den 7. september 2023 stillet spørgsmål nr. S 812, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 812:

Hvad mener ministeren er årsagerne til den udbredte stress blandt lærere, der beskrives i bogen »Stress i professionsfagene« af Thomas Milsted og Bo Nettestrøm, der tager afsæt i en særkørsel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøes undersøgelse »Arbejdsmiljø og Helbred 2018«?

Svar:

Jeg har desværre ikke haft mulighed for at læse den omtalte bog. De lærere, der hver dag går på arbejde for at gøre en forskel for eleverne, har et af verdens vigtigste jobs. Men det er også et meget komplekst og krævende job. Det kræver både blik for den enkelte elevs læring, udvikling og trivsel i undervisningen, at man sørger for at alle er med i klassefællesskabet, og et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene.

Det er naturligvis vigtigt, at vores lærere er motiverede og synes deres arbejde er spændende. Men det er også vigtigt, at de har et godt arbejdsmiljø og trives. Forebyggelse af stress er dog først og fremmest et arbejdsgiveransvar, som i denne sammenhæng påhviler kommunerne. Men der er forhold i skolen, vi kan påvirke fra centralt hold, som kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø for lærere. Og der er allerede igangsat flere initiativer, siden undersøgelsen »Arbejdsmiljø og Helbred 2018« blev gennemført.

Den nye læreruddannelse er netop startet. Uddannelsen er blevet mere praksisrettet og kommet tættere på folkeskolen, hvilket skal forberede de studerende bedre til hverdagen i skolen, bl.a. gennem styrket praktik.

I de seneste år er der prioriteret ekstra midler til folkeskoleområdet i kommunerne. Med finansloven for 2020 blev der afsat ca. 850 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen gennem flere læreres-

sourcer. Regeringen har også fastholdt midlerne til finansiering af en sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever. Dertil har kommunerne de seneste tre år også haft udvidede frihedsgrader i folkeskolen. Frihedsgraderne giver blandt skoler og kommuner mulighed for at afkorte skoleugen og prioritere de frigivne ressourcer til understøttende indsatser i undervisningen efter de lokale forhold.

Det, tror jeg, udgør et skridt i den rigtige retning til gavn for både eleverne, men også for lærerne og rammerne for deres arbejde.

Til brug for besvarelsen har jeg bedt om bidrag fra Beskæftigelsesministeriet og har modtaget følgende udtalelse fra beskæftigelsesministeren:

” Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Arbejdstilsynet:

”Arbejdstilsynet har kigget på data om stress blandt lærere og pædagoger i den offentlige del af grundskolen. Data stammer fra spørgeskemaundersøgelsen National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere (NOA-L) fra 2021 og viser, at lærere og pædagogers niveau for selvrapporert stress ikke er over gennemsnittet. Det ændrer ikke ved, at arbejdsgiveren skal forebygge risikoen for bl.a. stress ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på skolen.

Tabel 1

Selvrapporert stress blandt lærere og pædagoger i grundskolen

	Grundskole (offentlig sektor)	Gennemsnit for alle lønmodtagere
Har hele tiden eller ofte følt sig stresset inden for de seneste to uger	9,9 pct.	14,4 pct.
Har hele tiden eller ofte følt sig stresset inden for de seneste to uger, og at den vigtigste kilde er arbejde eller både arbejde og privatliv	8,9 pct.	12,7 pct.

Anm.: Branchegruppen 'grundskoler (offentlig sektor)' omfatter offentlige virksomheder i brancherne 'folkeskoler og lign.', 'specialskoler for handicappede' og 'ungdoms- og efterskoler'. Overvægten af respondenter ligger i branchen 'folkeskoler og lign.'.

Data i NOA-L er indsamlet i første halvår 2021 under COVID-19-epidemien, og restriktioner mm. kan have haft væsentlig betydning for arbejdsmiljøet afhængig af branche og job.

Kilde: Arbejdstilsynet, 'National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere' (NOA-L) 2021. Data er indsamlet af DST Survey, Danmarks Statistik for Arbejdstilsynet.

Med venlig hilsen

Mattias Tesfaye