

Folketingets Udenrigsudvalg

Asiatisk Plads 2  
DK-1448 København K  
Telefon +45 33 92 00 00  
Telefax +45 32 54 05 33  
E-mail: um@um.dk  
<http://www.um.dk>



Bilag	Sag/ID Nr.	Enhed	Dato
	2022-29956	APD	10. april 2023

## **URU alm. del – svar på spørgsmål 48 stillet den 30. marts 2023 til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik**

### Spørgsmål

Vil ministeren tage initiativ til at prioritere Danmarks nærområder fremfor afrikanske diktaturer, således at der bliver afsat flere midler end de 600 mio. kr. til genopbygningen i Ukraine?

### Svar

Ruslands invasion af Ukraine betyder, at Danmark selv er blevet et nærområde. Med det følger et særligt ansvar og forpligtelse til at hjælpe.

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal af folketinget vedtaget at afsætte i alt 1,2 mia. kr. til civile indsatser i Ukraine og østlige nabolande under udviklingsbistanden i 2023 som en del af Ukraine-fonden.

I alt er 1 mia. kr. afsat til Ukraine, herunder til humanitær bistand, genopbygningsbistand, støtte til reform og korruptionsbekæmpelse og investeringer gennem Investeringsfonden for Udviklingslande. Alle disse indsatser er efterspurgt af vores ukrainske og internationale samarbejdspartnere og afspejler den svære situation, Ukraine er i med fortsat krig og usikkerhed. Ukraine vil i 2023 være langt det største partnerland i det dansk udviklingssamarbejde. Jeg er samtidig stolt af, at Danmark med fonden fortsat vil være blandt de største internationale donorer til Ukraine relativt til vores størrelse. Endelig vil jeg nævne, at vi fortsat vil hjælpe de mennesker, der har måtte flygte fra Ruslands brutale angreb i Ukraine og søgt tilflugt i Danmark, og regeringen har derfor foreslået at afsætte 3,4 mia. kr. i 2023 til udgifter til flygtningemodtagelse, der iflg. OECD DAC kan opgøres som udviklingsbistand.

Vi passer imidlertid ikke godt på Danmark og Europa, hvis vi lukker øjnene for, at krigen i Ukraine også har skabt en række afledte konsekvenser globalt. Det gælder ikke mindst i Afrika i form af fx

energikrise og øget fødevarer sikkerhed, der forværrer livsbetingelserne for allerede udsatte mennesker. Det er en prioritet for regeringen, at vilkårene grundlæggende skal forberedes i afrikanske partnerlande, ikke mindst så unge mennesker får mulighed for at bruge deres potentiale og opbygge deres egne samfund. Vi skal derfor stadig arbejde på langsigtede, bæredygtige løsninger i sårbare lande og nærrområder i Afrika – såvel som fx Mellemøsten, mens vi samtidig prioriterer Ukraine og den ukrainske befolkning.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen