



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

15. september 2023
Sagsnr.: 23/10888

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg

Medlem af Folketinget Victoria Velasquez (EL) har den 7. september 2023 stillet spørgsmål nr. S 809, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 809:

”Frygter ministeren ikke, at de varslede besparelser i kommunerne vil forværre problemerne, som beskrevet i artiklerne »Lærere mangler hjælp til inklusion: En klasse kan gå i stykker af det« bragt i Politiken den 4. september 2023, »Stor rift om pressede specialskoler har en dystre bagside: Slag, spark og spyt« og »Særskole har haft 939 arbejdsskader på et år« begge bragt i Berlingske den 4. september 2023?”

Svar:

Ansvaret for folkeskolen ligger i kommunerne. Det er dermed den enkelte kommune, der har ansvaret for den lokale prioritering af skoleområdet, herunder også fordelingen af ressourcer på tværs af almen- og specialundervisningsområdet på kommunens folkeskoler, herunder specialskoler.

Folkeskoleområdet er en vigtig prioritet for regeringen. Der er i de seneste år prioriteret ekstra midler til folkeskoleområdet i kommunerne. Med finansloven for 2020 blev der afsat ca. 850 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen gennem flere lærerressourcer. Dertil har kommunerne de seneste år også haft udvidede frihedsgrader i folkeskolen. Frihedsgraderne giver blandt kommuner og skoler mulighed for at afkorte skoleugen og prioritere de frigivne ressourcer til understøttende indsatser i undervisningen efter de lokale forhold.

Jeg er opmærksom på, at der er et misforhold mellem, hvad der opleves på skoler og i kommuner og regeringens prioritering af området. Jeg vil fokusere på dette i min dialog med de relevante parter om rammerne for skolerne.

I forhold til det fremadrettede har regeringen med finanslovsforslaget for 2024 foreslået, at der afsættes flere midler til folkeskolen i form af undervisning i små hold. Konkret foreslår regeringen at afsætte 35 mio. kr. i 2024 stigende til 500 mio. kr. i 2028 og frem.

Endelig har regeringen besluttet at give kommuner og regioner en håndsrækning. Konkret er der samlet afsat 1 mia. kr. ekstra årligt til borgernær velfærd fra 2024, hvoraf 650 mio. kr. går til kommunerne til løft af servicerammen.

Ovenstående prioriteter kan komme folkeskolens elever bredt til gavn. Både de elever, som er i almene klasser og i specialklasser og på speciale-skoler. Jeg har dog samtidig også et fokus på at god undervisning ikke alene er et spørgsmål om tilførsel af yderligere ressourcer. Det handler også om at få greb om udgiftsstigningerne på området, og om folkeskolen har de rette rammevilkår. Regeringen har det som en prioritet at se på behovet for ændringer på folkeskoleområdet, så vi sikrer det bedst mulige fundament for god undervisning til alle.

Med venlig hilsen

Mattias Tesfaye