

Få dyrevelfærden på finansloven

Dansk hjortevildt lider under alt for mange påkørsler. Mørketallet er tårnhøjt og bilisterne ved ikke, hvad de skal gøre, når uheldet først er sket. Det kan vi i Naturstyrelsens Schweissregistrer hjælpe med.

Åbent brev til alle ny- og genvalgte politikere

Det er mørkt på landevejen. Du kører gennem mørket, da en flygtig skikkelse vælter ind over kølerhjælmen. Du hamrer bremserne i, hjertet sidder i halsen, hænderne glider på rattet. I vejkanterne ligger en skygge og spjætter, inden dyret rejser sig og flygter.

Hvert år bliver tusindvis af hjorte påkørt, og med stor sandsynlighed lider de en smertefuld død i et grønt område hvor dyret har søgt sin flugt til efter mange timers døds kamp. Dette kunne undgås, hvis danske bilister fik et øget kendskab til de Danske Schweisshundeførere.

Schweisshundeførerne er her for at sikre dyrenes tarv. Men dette kan kun lade sig gøre, hvis Folketinget bringer Schweissregistreret op på 2023 -niveau.

Hjælp os med at hjælpe hjortevildtet

Derfor vil vi gerne bede jer nyvalgte og genvalgte politikere om at sætte penge af på Finansloven til oplysningskampagner om, hvordan danskerne skal forholde sig, hvis uheldet er ude. Samt det øvrige arbejde der laves i og af Schweissregistret.



Faktaboks I – historien ganske kort

Schweisstreret blev etableret i 1974. Her arbejder man med at eftersøge hjortevildt der enten er blevet ramt af en bilist eller anskudt. Anskudte dyr kan være dødeligt ramt, men jægeren kan ikke finde dyret, eller ramt det så det skal eftersøges og aflives. Når vi taler om hjortevildt, taler vi som regel om Rådyr, Sika, Dådyr og Kron- vildt. Desværre ved alt for få danskere, at de har mulighed for at kontakte en Schweisshundefører, som kan opspore vildtet, hjælpe eller aflive dyret hurtigst muligt, så det ikke lider unødigt.





På Finansloven er der i dag afsat cirka en million kroner til at dække den service, som vi udfører. Penge, som kommer fra jagt-tegnsmidlerne. Vi ved dog, at det i dag koster de registrerede Schweisshundeførere over 3.500.000 millioner kroner at varetage den nuværende samfundsopgave. Derfor beder vi om at få tilført de manglende midler på den kommende Finanslov.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger og dokumentation og håber, I vil prioritere denne opgave med at lindre dyrenes lidelser på de danske veje.

*På Vegne af Danske Schweisshundeførere
Bennet Onsvig - +45 41879850 – bon@naestvedolhus.dk*

Faktaboks II - hvad er en Schweisshundefører

Naturstyrelsen har et Schweissregister for at give jægere og trafikanter en hurtig og professionel hjælp, hvis man har skadet hjortevildt. Registret er oprettet udelukkende af hensyn til vildtets tarv, og det er en del af jagtlovgivningen, som Miljøstyrelsen er myndighed for. Schweissregistret består af ca. 180 frivillige hundeførere, i daglig tale kaldet Schweisshundefører, fordelt over hele Danmark. Med deres specialtrænede hunde står Schweisshundeførerne til borgernes rådighed, døgnet rundt, året rundt.

Ordet Schweiss er tysk, og betyder blod fra klovbærende vildt. En Schweisshund er en hund, der er specialtrænet i at opspore såret hjortevildt.

Faktaboks III – stigning i påkørsler men ikke i indsats

I 2021 var der 7688 stykker hjortevildt, som blev påkørt, og som de registrerede Schweisshundefører var ude og eftersøge. Dette tal har været stigende siden 1974, og vi er overbeviste om, at der er et stort mørketal.

Der har nemlig været en voldsom udvikling i antallet af trafikpåkørsler. I 1998 havde man omkring 1000 påkørsler og 2021 omkring 7688 påkørsler. Til sammenligning havde man i 1990 kun 82. Med flere biler på vejene, er det kun logisk at antage at antallet af påkørsler stadigvæk er stigende.



Figur 1 Påkørt Råbuk. Anmelder er en privat borger som er ude og gå en tur. Af skaderne fremgår det at dyret er påkørt for flere dage siden. Vi fik sporet dyret op og fik det aflivet.