

Notat til brev af 5. januar 2023 til Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil og socialordførerne

Behov for et skærmet stofindtagelsesrum til kvinder

Det er efterhånden mere end 10 år siden, at de første stofindtagelsesrum åbnede i København, og de har gjort en kæmpe forskel for såvel stofbrugere som beboere og andre, der kommer fx på Vesterbro. Men det er tid til at se på området igen, hvis vi ønsker at sikre større værdighed for mennesker med misbrugsproblemer, som det hedder i regeringsgrundlaget.

En helt konkret udfordring er, at de stofafhængige kvinder, der kommer i Rederne, i dag alt for ofte står i en uholdbar situation, når de skal indtage deres stof. Vi vil derfor gerne pointere behovet for skærmede stofindtagelsesrum for kvinder og andre særligt udsatte.

De fleste kvinder er afhængige af både heroin og kokain på samme tid. Afhængigheden af kokain betyder, at de fleste kvinder, afhængig af deres mulighed for at tjene penge, indtager kokain 10-30 gange om dagen. Det store behov for mange stofindtag er en vigtig forskel fra tidligere, hvor heroin var det mest udbredte stof, da en typisk bruger alene har behov for at indtage heroin to gange i døgnet. Skiftet til kokain som det foretrukne stof har fuldstændig ændret stofscenen, hvor vi oplever mere kaotisk misbrug og endnu større desperation hos brugerne. Det indebærer, at mange af kvinderne er bange for at bruge de store, blandede stofindtagelsesrum på H17 – på trods af den store indsats medarbejderne gør dér. Kvinderne er som regel nederst i hierarkiet og er derfor mere udsat for vold og overgreb.

I stedet for at bruge de blandede stofindtagelsesrum indtager kvinderne deres stof andre steder, hvor de føler sig mere trygge – i en opgang, en baggård eller i Reden. Medarbejderne har ved årsskiftet registreret mere end 250 tilfælde af rusmiddelindtag i Reden. Det er udtryk for kvindernes desperate situation, for de ved godt, at de ikke må indtage stoffer i Reden og at de risikerer karantæne. Men for dem er de store stofindtagelsesrum ikke noget godt alternativ – snarere tværtimod.

I Aarhus og Odense er stofscenerne ikke helt så hårde, men historien er nogenlunde den samme: Rederne i Odense og Aarhus beretter om kvinder, der ikke tør benytte de etablerede stofindtagelsesrum, og at åbningstiden i øvrigt er begrænset til nogle timer i løbet af dagen. I Odense fixer kvinderne bl.a. i en kælderskakt ved Reden eller på fortovet foran Reden. Der sker ofte uheld, og ambulancen må tilkaldes. Ambulanceredder og Redens personale overvåger og hjælper kvinden, indtil hun er udenfor fare. Dette er igen et udtryk for kvindernes uholdbare situation, når de skal indtage deres stoffer.

I KFUKs Sociale Arbejdes optik er der stort behov for mindre og mere skærmede muligheder for at indtage stoffer, fx et stofindtagelsesrum til de mest udsatte kvinder på gaden – helst i alle landets tre største byer, men mest akut i København på Vesterbro, hvor problemet er størst. Disse stofindtagelsesrum kan evt. være mobile. På kvindernes vegne er vi meget glade for, at der nu kommer fokus på behovet for større værdighed for mennesker med massive misbrugsproblemer, og vi bidrager meget gerne med konkrete løsningsforslag. Vi kender kvinderne, der kommer i Reden, og den trygge relation kan være af afgørende betydning for et tilbud, som forsøger at afhjælpe den svære situation, kvinderne befinder sig i.