

## Til Folketingets kulturudvalg

Emne: Henvendelse fra Knud Andersen om Bornholms Museum.

Mit navn er Sten Møller og jeg skriver dette brev helt på egne vegne. Det er vigtigt for mig at Folketingets Kulturudvalg ved at det (desværre) er lidt en Bornholmsk tradition, at tidligere meget betydende personer, her en tidligere Amtsborgmester, i sidste øjeblik forsøger at standse store Bornholmske projekter, som de ikke selv har stået bag. Jeg vil godt fremhæve et enkelt eksempel:

14. Januar 1893

## Maa vi bare være fri?

### INGEN JERNBANE HER, NEJ TAK!

10 af Øens 15 Sogneraad har i en Skrivelse til Amtsrådet anmodet om at blive fri for den projekterede Jernbane. Det er Kaptajn O. E. Sonne, Nexø, der forestaar Indsamlingen af Navne til Protestlisterne, og han oplyser som sit Motiv, at han ikke anser Bornholmerne for at have Raad til et saadant kostbart Arrangement.



Kaptajn O. E. Sonne

Kaptajn O.E. Sonne var en meget betydende mand, der havde gjort meget godt for Nexø, men han stod ikke bag ønsket om en jernbane her på øen.

Det hører med til historien at jernbanen fra Rønne til Nexø, der åbnede år 1900, var en meget stor succes, til gavn for Bornholm. Da næste jernbane projekt nogle år senere, blev startet ønskede næsten alle kommuner en jernbane.

Så set i en lidt større sammenhæng så skriver tidligere amtsborgmester Knud Andersen sig - med sin henvendelse til Folketingets Kulturudvalg om museumsbyggeriet ved Kunstmuseet i Rø - ind i historien, som en de "forhånd værende" der ønsker at stikke en kæp i hjulet, på et stort, godt og vigtigt projekt for Bornholm, som han ikke selv har stået bag.

Med venlig Hilsen

Sten Møller  
Dyrlæge Jürgensensgade 12  
3740 Svaneke