

# Udenrigsministeriet

Folketingets Udenrigsudvalg

Asiatisk Plads 2  
DK-1448 København K  
Telefon +45 33 92 00 00  
Telefax +45 32 54 05 33  
E-mail: um@um.dk  
<http://www.um.dk>



Bilag	Sag/ID Nr.	Enhed	Dato
	2021 - 32643	MLS	19. december 2021

## **URU alm. del – svar på spørgsmål 49 fra Michael Aastrup Jensen (V) stillet den 2. december 2021 til udenrigsministeren.**

### Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvilke udenrigspolitiske initiativer, udspil, eller lignende, der er igangsat som en konsekvens af det, der med udenrigsministerens egne ord bygger på et »socialdemokratisk værdisæt«?

### Svar

Vi lever i dag i en omskiftelig verden, hvor vi ikke længere kan tage det for givet, at der i vores internationale samarbejde i EU, FN mv. fortsat står respekt om de fælles spilleregler, der fremmer international sikkerhed, fair verdenshandel og forudsigelige samarbejdsrelationer mellem nationer. Når vi står over for en sådan usikkerhed, er vi i høj grad nødt til at definere et solidt dansk udgangspunkt, som vi kan tage bestik af. Derfor har det i særlig grad været afgørende for mig at tage afsæt i et socialdemokratisk værdisæt.

Det gælder for eksempel, når vi sætter fokus på arbejdstagerrettigheder i Forum for Fair og Bæredygtig Handelspolitik, hvor vi samler erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og civilsamfund for bl.a. at arbejde for en social retfærdig handelspolitik. Det gælder også når regeringen er en stærk fortaler for og en aktiv støtte af de internationale forpligtende fællesskaber. Med dansk medlemskab i FN's Menneskerettighedsråd, har regeringen sat fokus på den positive betydning, som menneskerettighederne har for staters demokratiske udvikling og interne sammenhængskraft. For individers frihed og lige muligheder. Som medlem af rådet har vi blandt andet været med til at påpege alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Saudi-Arabien, Belarus, Kina og Myanmar. Vi arbejder også aktivt for fremme af menneskerettigheder og

demokrati igennem EU, hvor vi bl.a. har presset på for at bruge EU's sanktionsregime over for Belarus. Her er regeringen, i lyset af den stærkt kritisable situation for civilsamfundet og demokratiske kræfter i Belarus samt regimets instrumentalisering af migration målrettet EU-medlemsstater, hovedforslagsstiller på den femte sanktionspakke mod Belarus. Jeg vil også gerne fremhæve vores Tech for Democracy initiativ, hvor Danmark går i front for at styrke det globale digitale demokrati. Vi skal stille de store tech-virksomheder til ansvar og understrege at demokratisk vedtagne love står over deres brugervilkår. Et yderligere eksempel er lanceringen af Den Ny Demokratifond, der sætter civilsamfundspartnerskaber i centrum for arbejdet for mangfoldige civilsamfund i Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Et forslag som jeg selv var med til at fremsætte som udenrigsordfører i 2008, og som jeg nu har kunnet realisere.

Der er således mange eksempler at fremhæve, men hovedpointen for mig er, at en værdibaseret udenrigspolitik aldrig må blive til symbolpolitik, megafondiplomati eller paradeforslag. En klog værdibaseret udenrigspolitik er ikke en serie af engangsforeteelser og -markeringer. Nej, værdipolitikken skal ligge som en rød tråd igennem hele den førte udenrigspolitik, hvor man løbende vurderer hvordan man – også på langt sigt, bedst fremmer vores værdier og principper. Langt størstedelen af disse værdier er der bred og tværpolitisk opbakning til. Det er en styrke ved vores folkestyre og vores udenrigspolitik. Det er stigende grad vigtigt, at de værdier, som vi tager udgangspunkt i, giver os svar på, hvor vi skal stille os i den globale værdikamp. Samtidig er det også klart, at der er ideologiske forskelle på partiernes værdi- og verdenssyn. Lige såvel som jeg ved, at spørger anlægger et liberalistisk værdi- og verdenssyn, anlægger jeg et socialdemokratisk.

Med venlig hilsen

Jeppe Kofod