



Dansk Selskab for Folkesundhed

ÅBENT BREV TIL

Sundhedsudvalget og Social- og Ældreudvalget/ Folketinget
Sundhedsministeren og Social- og Ældreministeren/Folketinget
KLs Sundheds- og Ældreudvalg
Danske Regioners Sundhedsudvalg

24. februar 2022

Den udmeldte struktur i den kommende sundhedsaftale omfatter sundhedsklynger centreret om de 21 akutsygehuse. De foreløbige udmeldinger om denne reformering af sundhedsvæsenet, har primært fokus på koordinering af behandlingsforløb, tværsektorielt samarbejde om borgere med kronisk sygdom og flytning af funktioner fra hospital til kommune.

Udgifterne til vores sundhedsvæsen er stigende år for år. Samtidig står Danmark over for en række store og alvorlige folkesundhedsproblemer fx et stigende antal overvægtige, personer med multisygdom og børn og unge med dårlig mental sundhed. De nævnte folkesundhedsproblemer er i mange tilfælde forebyggelige, dvs. at de kan reduceres betydeligt med rette tiltag. Problemerne kan ikke løses med investeringer i supersygehuse og de kommende nærhospitaler, men derimod ved at satse langt mere på forebyggelse og sundhedsfremme. Det er imidlertid uvist, om og hvordan folkesundhedsarbejdet indgår i porteføljen i de kommende sundhedsklynger og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Der er brug for at satse på en forebyggelsesstrategi og ikke udelukkende en behandlingsstrategi, og der er brug for at integrere sundhedsindsatser i områder uden for det traditionelle sundhedsfelt såsom ældrepleje, beskæftigelsesindsats, daginstitutioner og skoler. Der er også brug for klare mål, monitorering og større ambitioner, hvis vi skal sikre befolkningen et langt og produktivt liv, hvor både fysisk, mental og social sundhed prioriteres. Der er mange gevinster at hente ved at prioritere folkesundheden højere - både for den enkelte borger og for samfundet.

Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) vil gerne opfordre til, at folkesundhedsperspektivet, og i særdeleshed sundhedsfremme og forebyggelse inkluderes, når retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet sættes. DSFF vil gerne tilbyde sig som sparringspartner, når det handler om at fremme folkesundheden, ligesom vi gerne vil bidrage til at fremme samarbejdet om dette. Vi står til rådighed og kan bidrage med videnskabeligt og praksisnært input til dialogen og udviklingen af en forhåbentlig fælles indsats for en styrket folkesundhed i Danmark.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Folkesundhed v.

Nana Folmann Hempler, bestyrelsesformand – 4073 2591 – nana.folmann.hempler@regionh.dk

Helle Terkildsen Maindal, formand-elect

Pernille Dam Naumann, næstformand

Om Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF)

DSFF er et frivilligt drevet selskab. Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet. Selskabet er tværfagligt, og vores ca. 800 medlemmer er professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning inden for folkesundhed. Vores medlemmer omfatter forskere, praktikere og beslutningstagere herunder repræsentanter fra bl.a. universiteter, kommuner, regioner, stat og civilsamfundet. Selskabet afholder hvert år den årlige nationale folkesundhedskonference 'Folkesundhedsdage'. Dertil har selskabet sat flere initiativer i gang blandt andet selskabets nuværende tre GPS'er (God Praksis indenfor folkeSundhed), der opsamlar viden om og anbefalinger til tobaksforebyggelse, ensomhed, sundhedskompetence og etnisk lighed i sundhed.

Læs mere om os på <http://www.dankselskabforfolkesundhed.dk/>

