

Bilag: Mail korrespondance mellem Ministeren og HB

Fra: Marie Kehlet Nørskov [<mailto:makn@sum.dk>]

Sendt: 20. februar 2014 10:29

Til: Henrik Busch <henrik@Buschonboard.dk>

Emne: SV: Kære Minister

Kære Henrik Busch

Mange tak for din henvendelse til ministeren.

Ministeren modtager dagligt invitationer til møder, konferencer m.v., og han er nødt til at foretage en hård prioritering. Ministeren må desværre endnu en gang, pænt takke nej til et møde.

Med venlig hilsen

Marie Nørskov

Sekretær for ministeren
Minister- og Ledelsessekretariatet



Direkte tlf. 72 26 94 07

Mobil tlf. 22 68 45 87

Mail: makn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse • Holbergsgade 6 •
1057 København K • Tlf. 7226 9000 • Fax 72269001

Fra: Henrik Busch [<mailto:henrik@Buschonboard.dk>]

Sendt: 23. januar 2014 16:46

Til: DEP Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Cc: hans.andersen@ft.dk; annette.lind@ft.dk

Emne: Kære Minister

Kære Astrid Krag,

For et år siden, præcist i morgen den 24. januar 2013 havde Ekstra Bladet en forside med teksten: "Læger slår alarm – Psykisk syge afvises hver dag!". (<http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1901826.ece>)

I samme avis erkender du problemstillingen og nævner at der er afsat 830 mio. kr. over fire år. Hvad er de penge blevet brugt til og eller afsat til?

I dagens udgave af Politiken (<http://politiken.dk/indland/ECE2188821/sindslidende-borgere-venter-i-maaneder---men-private-kan-behandle-dem-i-morgen/>)

gentager visse dele af problemstillingen sig.

I fjor, samtidig med at du blev udfordret i pressen, tilbød jeg at mødes med dig en time (se mailen nedenfor af 26/1 2013) for at klæde dig på til debatten og med nogle forslag der kun løsne op her og der og give borgerne nogle bedre oplevelser. I et notat dateret 29. april (sagsnummer 1300655 – dok. Nr. 1195288) afvises det pga. travlhed, at vi kunne mødes, hvilket jeg må respektere – såfremt man som borger i dette land kunne opleve positiv fremdrift og fordi ministeren netop på dette tidspunkt havde sat alle gode kræfter ind på løsninger.

Det lader desværre ikke at være tilfældet.

Derfor tilbyder jeg endnu engang et møde for at redegøre for løsninger der kan fremme området – ALENE – set ud for et borger og patient perspektiv.

Du kan løse flere fakta nedenfor.

Min bekymring er at området er underprioriteret, underforsynet med viden om mulige løsninger – herunder akut indsats. At Ministeren ikke tænker på at en Borger der lider og er på vej ned i "Det sorte hul" er omgivet af familie og venner som minimum tidobler den dårlige oplevelse af en mangelfuld eller utilstrækkelig indsats og dermed skader dig, dit ministerium og dem som forsøger at løse problemerne.

Mest af alt optager det mig at skaderne på de borgere der lider alene forværres når indsatsen ikke er effektiv og akut (i visse tilfælde) Ventetiderne er lange – alt for lange og netop sindslidelser skal behandles langt hurtigere end vi gør i dag.

Jeg har haft fat i Kommunernes Landsforening, i Regionerne for at fremme sagen om konkrete løsninger. Jeg ville nu hellere samarbejde med dig om at komme med forslag – men hvis din kalender ikke tillader en time en dag – tidligt som sent og eller i weekenderne – ja så har vi jo prøvet det vi kunne og så må sagen fremmes af anden vej – for jeg synes vi skylder de borgere der er ramt tages mere alvorligt end tilfældet er i dag.

Tillader at gentage mit tilbud om et møde som helt uforpligtende, og med folk omkring mig, der kender til tingene i dybden stiller op for at hjælpe dig i denne sag.

Tak.



Henrik Busch
Slotsvej 10A
DK-2920 Charlottenlund

+45 40 40 17 07

henrik@buschonboard.dk

Den 26/01/2013 kl. 15.51 skrev "Henrik Busch" <henrik@Buschonboard.dk>:

Kære Astrid Krag,

Denne uge har budt mange spændende udfordringer og jeg noterede mig i torsdags både i de skrevne medier, såvel som i de digitale, at du er enig i at der skal gøres en indsats overfor den gruppe borgere der lider af psykiske lidelser.

Artiklen i Ekstra Bladet, suppleret med TV mediet gjorde at jeg gav denne udfordring nogle tanker. Såfremt medierne og pressen fortsætter denne hetz kan det resultere i nogle grumme historier og det fortjener du ikke – det fortjener dem det går ud over ikke.

Klart at det må og skal være et fokus område for dig som sundhedsminister at få gjort noget ved denne problemstilling at alt for mange venter på hjælp og behandling. Noterede mig også at regeringen har afsat 830 mio. kr. over 4 år til projektet.

Når jeg skriver til dig, er det primært fordi jeg tror at jeg kunne bidrage med løsninger til at fremme behandlingen i denne del af sundhedsvæsenet.

Vi ved at visse borgere kræver en helt speciel og meget målrettet indsats for at kunne trives i en "besværlig hverdag" – Vi ved at livskvalitet for selv den mest udsatte borger rent psykisk er vigtig for at få vedkommende tilbage eller delvist tilbage til en mere "normal" tilværelse.

Behandlingsformen er ikke ligegyldig. Kan vi opnå gode konstruktive resultater uden nødvendigvis en hård medicinering, kan der skabes endnu bedre resultater. Det kan ske såvel i det offentlige regi, såvel i det private. Livskvalitet for såvel den psykisk syge, som dennes familie og omgangskreds må og skal være i højsædet. Det enkelte menneske er vigtig – systemet ikke det væsentlige, såfremt det ikke bidrager til løsninger.

Det betyder at en relativ hurtig og målrettet indsats er nødvendig – det vil fremme resultaterne. Jo før vi får fat i patienten, jo før kan man realisere resultaterne og måske sikre et mere positivt resultat.

Hvis man ser på de konkrete tal får man også en fornemmelse af at problemstillingen ER alvorlig – her lidt fakta, som jeg håber du kan bekræfte.

Sidste år gik 422.216 danskere på apoteket for at hente antidepressiv medicin. Det er en stigning på 77 procent på 10 år, viser tallene fra Lægemiddelstyrelsen.

Men pillerne kan blot dæmpe symptomerne, som eksempelvis nedtrykthed og lavt selvværd. Medicinen behandler ikke årsagen til depressionens udbrud på samme måde

som psykoterapi og behandling med pillerne er tit forbundet med alvorlige bivirkninger.

Mindst **200.000** danskere lider lige nu af depression. Mindst **200.000** lider af angst, halvdelen af dem har eller har haft en depression. I Danmark er de samlede direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med psykiske sygdomme knap **31 milliarder kroner** om året. Omkostningerne til depressioner alene løber op i **14 milliarder kroner**. Ca. **700** danskere begår hvert år selvmord. I minimum 6 ud af 10 tilfælde er offeret deprimeret. **7.000** danskere forsøger hvert år at begå selvmord.

Der er to tilskudsberettigede behandlingsmuligheder for depressionsramte. Den ene er antidepressiv medicin, som praktiserende læger og psykiatere udskriver. Tilskuddet fra sygesikringen er afstemt efter behov, men det vil typisk være på **85 procent**.

422.000 danskere modtog antidepressiv medicin i 2008. Andre patientgrupper end depressive tager dog også medicinen mod f.eks. angst.

Den anden mulighed er psykoterapi, hvor den praktiserende læge henviser patienten til kognitiv terapi hos en psykolog. Tilskuddet fra sygesikringen er på **60 procent**, men det gives kun, hvis patienten har været udsat for et traume eller er mellem **18 og 37 år**.

Som minister kan du gøre en forskel, men det kræver en målrettet indsats. Det kræver din opmærksomhed som ansvarlig minister og i den forbindelse vil jeg meget gerne anmode om foretræde for dig således at jeg kan redegøre for nogle løsninger som jeg kunne betegne, "Lavt hængende frugter".

Vil du kunne finde en times tid til mig i denne kommende tid. Tror det vil være en god investering.

Jeg stiller mig til rådighed for en uformel og uforpligtende drøftelse af denne problemstilling – Måtte man få foretræde ?

God weekend.

busch on board

Henrik Busch
Slotsvej 10A
DK-2920 Charlottenlund

+45 40 40 17 07

henrik@buschonboard.dk

henrik@busch.as

www.buschonboard.dk