

Fra: kontakt@folkogsikkerhed.dk

Dato: 30. september 2022 kl. 11.00.04 CEST

Til: kontakt@folkogsikkerhed.dk

Emne: **Inspiration til Forsvarsudvalget: Skrivelse vedrørende Forsvaret og Beredskabets strategiske udvikling**

Til medlemmerne af Forsvarsudvalget.

Forsvaret kræver en militærstrategi

Den folkelige og politiske viden om Forsvaret har i alt for mange år været på et for lavt niveau. Konsekvensen er, at det har medført et - organisatorisk - svagt Forsvar i relation til de nationale suverænitetsopgaver og i dag nu også ved vores internationale forpligtelser, hvilket blandt andet NATO har kritiseret i meget høj grad, og som hele Rigsfællesskabet er ramt af.

Jævnfør Forsvarsloven er det Forsvarets vigtigste opgave er at sikre afskrækkelse mod fjendtlige handlinger. Med andre ord skal det ses som en "dårlig forretning" at bruge militære midler mod dansk sikkerhed. Det kræver, at vi som nation investerer tilstrækkeligt i Forsvaret, men det kræver OGSÅ, at vi investerer korrekt, herunder baseret på en militærstrategi. Det mangler vi i dag.

Forståelsen for Forsvaret skal tilbage

I en tid, hvor antidemokratiske kræfter angriber vores demokratiske samfund og, hvor Danmark med krigen i Ukraine i dag er en part i krigen, er der en genopstået forståelse for Forsvaret og Beredskabet. Dette er glædeligt, men det er enormt utrygt, hvis man fra politisk side kun viser den forståelse i en tid, hvor det er gået galt. Forståelsen skal altid være der - det er sådan, vi forhindrer, at det går galt.

Eksempelvis ser vi nu et kæmpe behov for suverænitetshåndhævelse af havbunden, men Danmark har ingen tilstrækkelige kapaciteter til at sikre dette. Det skyldes, at man i rolige tider fra politisk side, blandt mange andre områder inden for Forsvaret, valgte at spare denne kapacitet væk, da der i øjeblikket ikke var brug for det. Det er der i dag.

Problemet er blot, at selvom vi har brug for kapaciteten nu, så tager det flere år at genopbygge/indkøbe. Derfor skal Forsvaret ikke ses som en øjeblikssydelse man kan jonglere med i et excelark fra år til år, men som en konstant forsikring for landets sikkerhed og i tråd med den vigtige velfærdsudvikling af samfundet (det er ikke "enten eller").

National sikkerhed: Vi har kun to organisationer

I dag er det ikke kun økonomiske konsekvenser ved krigen, som har ramt Danmark. Med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2 lige ud for Bornholms kyster, erkender vi nu behovet for at kunne varetage Danmarks nationale sikkerhed - til vands, i luften og på jorden. Dette gøres gennem forsvarlige og tilstrækkelige kapaciteter i Forsvaret og Beredskabet og gennem et stærkt internationalt samarbejde.

Forsvaret og Beredskabet er de to eneste organisationer, vi som nation har til at varetage den afgørende opgave som er at sikre landet og borgernes tryghed og skabe stabilitet i internationale sammenhænge gennem lige dele afskrækkelse over for antidemokratiske kræfter og ved en forsvarlig positionering af vores egen demokratiske rolle i verden, herunder i tæt samarbejde med diplomati og erhvervs politik.

Det handler ikke længere om et "fravalg"

Kort sagt har man siden afslutningen af 2. Verdenskrig i de europæiske lande kollektivt (stort set) fravalgt de nødvendige investeringer i Forsvaret og sikkerhed, da fokus var på udviklingen af velfærds politik. I 2001

med krigen mod terror ændrede de europæiske landes forståelse af Forsvaret fra territorialforsvar til ekspeditionsforsvar. Dermed ændrede man også den praktiske sikkerhedsstruktur i og omkring vores samfund.

Lærdommen er her, at Forsvarets organisation skal være baseret på et strategisk og militært fundament og ikke have en opgavebaseret organisation, som man så det med krigen mod terror. I dag står vi nemlig i en anden situation, hvor konventionel- og hybridkrigsførelse udfordrer sikkerheden i Europa, og dermed skal vi nu til at ændre hele fundamentet i stedet for den meget simple manøvre nemlig at justere på opgaven.

Derfor er tiden nu inde til, at vi laver et bevidst tilvalg af Forsvaret og Beredskabet sammen med vores velfærdsudvikling af samfundet. Det må ikke længere være et "enten eller" mellem velfærd og sikkerhed. De to må og skal gå hånd i hånd. Hvis vi ikke har en stærk sikkerhed, er det i krisetider umuligt at sikre en sund velfærdsudvikling.

Lad os se fremad - sammen

Ingen i Danmark tjener noget godt af at pege fingre ad årsagerne til, hvorfor Forsvaret er i så ringe forfatning. Dertil har den periode varet over for mange år.

Tværtimod skal vi nu gå sammen og sørge for, at vi går en mere sikker fremtid i møde. Det er nemlig kun gennem et stærkt fællesskab, at vi sammen kan sikre sikkerheden i vores demokrati.

Et folketingsvalg står for døren, og Folk & Sikkerhed vil i den henseende opfordre til, at udviklingen af Forsvaret ikke sættes på hold i denne alvorlige tid, og at de enkelte partier går sammen - i enighed - om at sikre landets sikkerhed.

Alle i foreningen Folk & Sikkerhed ønsker vores gode politiske venner og bekendte et rigtig godt valg.

Folk & Sikkerhed arbejder for en styrket forståelse af Forsvaret og Beredskabets rolle i Rigsfællesskabet. Gennem et stærkt fællesskab kan vi sammen sikre vores land og familiers tryghed.

Vi er altid klar på en samtale om, hvordan vi sammen kan skabe rammerne for en mere sikkerhed udvikling af Færøerne, Grønland og Danmark.

Med venlig hilsen

Adam Sonnich Meinertz
Sekretariatsleder

Tlf.: +45 3314 7900
Mobil: +45 5120 7940
Klingseyvej 15B
2720 Vanløse



Folk & Sikkerhed

Danmarks største forsvars- beredskabs- og
sikkerhedspolitiske organisation – siden 1975