

Til

Forsvarsminister Trine Bramsen  
og  
Folketingets forsvarsudvalg

Kære forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarsudvalg,

jeg henvender mig til jer, fordi Danmark tilsyneladende er ved at ville sælge sine F-16 fly.

Jeg henvender mig, fordi jeg er et levende menneske og ved, at F-16 flyene alene er skabt til at frembringe død og ødelæggelse hos mennesker - levende mennesker.

Jeg vil gerne - som det levende menneske jeg er - opleve, at vi her i Danmark kan vise en anden vej, end dødens og ødelæggelsens vej, vi mennesker her på Jorden kan gå.

Vi har som nation af levende mennesker en mulighed for at vise, at dødens og ødelæggelsens redskaber kan ændres til - i stedet for at slå levende mennesker ihjel - til at redde levende menneskers levende liv, når levende mennesker kommer ud for akut nød ved naturlige katastrofer, som end ikke de nationale beredskaber vil kunne klare alene.

Danmark kan være den første nation der opretter en global redningsberedskabsbase, som med F-16 fly kan nedkaste akut nødhjælp til mennesker der står i akut nød efter vulkanudbrud, jordskælv, tsunamier og meget andet, som kan være så store, at det er millioner af mennesker der er blevet berørt og hvor de nationale beredskaber er sat helt ud af funktion.

Det er på tide vi mennesker tænker globalt og ser Jorden, som vores fælles universelle hjem og dermed også ser andre mennesker som vores søskende, i vores - menneskehedens globale familie.

Vi er nødt til at lægge vores politiske og religiøse uenigheder væk, for i den sidste ende er det bogstaveligt et og det samme vi gerne vil, men ser det blot fra

forskellige synsvinkler, hvorfor det ikke ser ens ud, det vi som mennesker egentlig gerne vil.

Jeg vil derfor gerne anbefale jer ikke at sælge de danske F-16 fly, men derimod gøre dem til fly for en dansk global redningsberedskabsbase, som kan sættes ind med hurtigt akut nødhjælp for levende mennesker, rundt om hele jordkloden, indtil andre nationer har fået øjnene op for, at det kan betale sig at være levende mennesker i en verden af levende natur og levende mennesker.

## LIVET ER TIL FOR DIG OG MIG SAMT ALLE ANDRE

Jorden er - til os, en gave  
med den smukkeste Livets Have.  
Lad os derfor bevare dens natur  
og ikke mellem os og den - bygge mur.  
Vi er en del af naturens verden  
og skal derfor passe på vores færden.  
At vi ødelægger livets have er skørt  
mon det er fordi - vi er forført?

I dag vi lever et helt andet sted  
og tvinger vores børn - at være med.  
Den verden vi lever i - i dag  
er kun til materialismens velbehag.  
Den er intet andet end et skuespil  
der sætter mange menneskeliv til.  
Tør vi være det menneske vi alle er  
kan det være - noget stort for os sker.

Vi opdager - vi har ventet på os selv  
mens mange mennesker er slået ihjel.  
Det er på tiden vi gå i samlet trop  
og med fælles stemmebånd råber **"STOP!"**  
Vores liv er ikke til for ideologiers ord  
det skal leves i fred og ro på vores Jord.  
Den Jord der til os alle er givet som gave  
med den levende og smukkeste - **Livets Have.**

Med levende og hjertelig hilden

**Lars Johannes Kristensen**



**Jeg - et levende menneske**