

FORSTÅ BUSINESS

Derfor er vi afhængige af russisk gas, Søren Pind



ANNA VON LOWZOW

instruktør hos Nordisk Film

Den nuværende regering lover danskerne guld og grønne omstillinger, og man kan måske så forestille sig, at de ansvarlige politikere gerne ser deres ambitioner realiseret hurtigst muligt. Anna von Lowzow fortæller i sin klumme om sine egne erfaringer med at bygge solceller.



Søren Pind spørger sig selv og alle os andre i Berlingske, hvordan vi er endt i en situation, hvor vi er afhængige af russisk gas. Og hvorfor vi ikke har oprettet alternative muligheder i tide?

Vi, der kommer fra landet - altså bondelandet - kan meget hurtigt svare på Søren Pinds spørgsmål. Det handler ganske enkelt om bureaukrati og skrankepaveri hos den danske stat. Rigtig mange landmænd vil gerne lægge marker til den grønne omstilling ved at lade vindmøller og solceller opføre på deres jord.

Der skal nabohearinger til, når en landmand ønsker at bidrage til den grønne udvikling. Herefter skal en kommunalbestyrelse vurdere sagen. Så skal der laves en vvm (vurdering af virkning på miljøet), og når denne er godkendt, skal myndighederne igen kigge på sagen. Det tager tre-fire år, og når vi så endelig er nået dertil, ved vi ikke, hvilken minister fra hvilket parti og hvilket ministerium der så bestemmer i sidste ende.

80 hektar med solceller, der ellers var ready to go, er blevet stoppet på grund af det, som man nok vil kalde for en mindre en fodfejl, skriver Anna von Lowzow. Arkivfoto: Torben Klit/Ritzau Scanpix

»Det gode er, at samtlige politikere gerne vil have en grøn omstilling. Det dårlige er, at der ikke skal så meget som en enkelt fodfejl til, før bureaukratiet i et ministerium kan stoppe et projekt.«

Det gode er, at samtlige politikere gerne vil have en grøn omstilling. Det dårlige er, at der ikke skal så meget som en enkelt fodfejl til, før bureaukratiet i et ministerium kan stoppe et projekt.

Således er det for tiden Indenrigs- og Boligministeriet, der har stoppet et større projekt med solcelleanlæg på vores gård, Estruplund, i Norddjursland Kommune. Anlægget skulle placeres i et område, som ingen - absolut ingen - kan se udefra, men så sker fodfejlen.

Markerne ligger mindre end tre kilometer fra kystlinjen, og kommunen er kommet til at lave deres lokalplan med tilladelse til at opføre solceller i kystnære områder, før kommuneplanen er blevet ændret. Det går jo slet ikke!

80 hektar med solceller, der ellers var ready to go, er blevet stoppet på grund af det, som man nok vil kalde for en mindre en fodfejl. En ændret kommuneplan skal jo dateres før en lokalplan, må vi forstå! Det betyder så, at en levering med grøn energi til 20.000 husholdninger årlige elforbrug nu stoppes.

Indenrigs- og Boligministeriet, der har haft tre år til at kigge på sagen, kom med en indsigelse om fodfejlen på den allersidste dag i indsigelsesperioden. Der havde været afholdt fire høringer med kopi til ministeriet, projektet var godkendt, der var skaffet forbindelse til nettet, og infrastrukturen var på plads. End ikke Danmarks Naturfredningsforening har gjort indsigelse.

Istedet for at medvirke til at rette fodfejlen er man så rigede i ministeriet, at man hellere forhindrer opførelsen af 80 hektar solceller. Så der er da ikke noget at sige til, at det tager tid at lave en grøn omstilling. Der skal siges i den forbindelse, at der kun lokalt var én reel indsigelse mod projektet, som end ikke vedrørte de 80 hektar, der nu formentligt aldrig bliver opført.

Så mens vi fortsat kommer til at betale milliarder af kroner for den russiske gas, kan vi vel begynde med at spørge de ansvarlige ministerier, hvorfor man gør alt for at forhale en grøn omstilling? Ja! Endda forhindre en grøn omstilling, fordi en lokalplan er lavet på en forkert dato i forhold til en ændret kommuneplan. Hvorfor man ikke ønsker at løfte i flok og ser at komme ud over steppe?

Den nuværende regering lover danskerne guld og grønne omstillinger, og man kan måske så forestille sig, at de ansvarlige politikere gerne ser deres ambitioner realiseret hurtigst muligt.

FORSTÅ BUSINESS

»Forstå Business« er klummen for den erhvervsinteresserede læser af Berlingske. Hvad er det, man skal læse, høre eller se for at forstå samfundet og erhvervslivet netop nu. Et hold af eksterne skribenter skriver hver uge.