



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

## Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 22-12-2020  
Enhed: NAERSOM  
Sagsbeh.: DEPAMLA  
Sagsnr.: 2017722  
Dok. nr.: 1511016

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 27. november 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 408 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 408:

”Ministeren oplyser i svar på SUU alm. del - spm 74 bl.a., at ministeren vil bede sundhedsmyndighederne om at udarbejde et notat om resultaterne af det danske studie om effekten af mundbind, som ministeren vil ende til udvalget. Vil ministeren i tilknytning hertil oplyse vægten af ”moral hazard” ved brugen af mundbind, herunder hvilken vægt man har tildelt moral hazard i undersøgelsen, hvorfor har man vægtet det, som man har, og hvordan moral hazard har påvirket undersøgelsens resultat samt incidens. Hvor meget vurderes moral hazard at påvirke i den almindelige befolkning?”

Svar:

Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at der er risiko for, at brug af mundbind kan ændre brugerens adfærd, og at det kan have en betydning i ’DANMASK-19’ studiet, da det af praktiske årsager ikke var muligt at blinde studiedeltagerne ift. om de var i mundbindsgruppen eller kontrolgruppen. Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at beskrive detaljeret, hvordan dette er håndteret, og må henvise til studiets forfattere. Sundhedsstyrelsen har dog forstået, at studiedeltagerne ved ugentlige spørgeskemaer er blevet spurgt ind til netop deres egen og omgivelsernes adfærd i relation til brug af mundbind.

Det er en potentiel ulempe ved brug af mundbind, at det kan medføre en falsk tryghed og en mere risikofyldt adfærd. Omvendt findes der også undersøgelser, der viser, at folk med mundbind rører mindre ved deres ansigter end dem uden mundbind, og erfaringer fra danske spørgeskemaundersøgelser om befolkningens adfærd og holdninger relateret til mundbind finder også, at brug af mundbind er positivt associeret med højt niveau af håndhygiejne og fokus på at holde afstand.

Sundhedsstyrelsen er i sin kommunikationen omkring brug af mundbind opmærksom på at forebygge falsk tryghed ved brug af mundbind, og lægger stor vægt på at få kommunikeret, at mundbind ikke er en erstatning for øvrige smitteforebyggende anbefalinger, men kun bør ses som et supplement.”

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Anders Mose Lauridsen