



Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2020 - 12009

Doknr.
356800

Dato
22-12-2020

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 1. december 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 121 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål nr. 121:

”Vil ministeren kommentere henvendelserne fra Foreningen Eftertro om rådgivningsnetværk for tvivlere og tidligere troende fra forskellige religiøse retninger, jf. SOU alm. del – bilag 93 og 94?”

Svar:

Det bør være klart, at enhver skal kunne leve et liv uden at være udsat for negativ social kontrol. Derfor glæder det mig, at der er foreninger som fx Foreningen Eftertro, der tilbyder et fællesskab og støtte til personer, som føler sig udsat for negativ social kontrol, eller som er bange for konsekvenserne ved at forlade et religiøst trossamfund. Det, tror jeg, er en stor hjælp for målgruppen.

Myndighederne har også et ansvar for at hjælpe personer udsat for negativ social kontrol, så de kan få hjælp og rådgivning til at bryde med kontrollen.

Jeg kan oplyse, at finansiering på finansloven, herunder støtte til foreninger mv., sker på baggrund af en politisk prioritering. Der findes mange gode indsatser og tilbud, og samtidig er der kun begrænsede midler til rådighed.

På Social- og Indenrigsministeriets område udmøntes midler til konkrete projekter i høj grad via ansøgningspuljer. På den måde kan det sikres, at midlerne fordeles bredt til gode indsatser i overensstemmelse med de politisk fastsatte formål. Det er Socialstyrelsen, der udmønter ansøgningspuljer på socialområdet.

Med venlig hilsen

Astrid Krag