

TALEPAPIR – DET TALTE ORD GÆLDER

Anledning	Besvarelse af samrådsspørgsmål L og M Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V), Anni Mathiesen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
Titel	Besvarelsen af samrådsspørgsmål L og M
Målgruppe	BUU
Arrangør	BUU
Taletid	Ca. 5 min.
Tid og sted	4. februar kl. 10.15 - 11.15 i lokale 1-133

Disposition

1. Spørgsmål L
2. Ministerens svar
3. Spørgsmål M
4. Ministerens svar

2. Ministerens svar

- Tusind tak for det, og også tak for ikke at behøve tænke på corona den næste times tid, hvor vi skal beskæftige os med noget andet, om end man lige skal have hjernen hen et sted, hvor det ikke handler om pandemi, eksamener, trivsel og de andre ting, som fylder rigtig meget lige nu.
- Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er regeringens politik, at unge med særlige behov skal vente i månedsvis på at starte på en uddannelse. Det gavner hverken de unge eller samfundet.
- Derimod er vi rigtig optaget af, at de unge får et godt, relevant og rettidigt uddannelses tilbud ligesom alle andre unge og får de bedste forudsætninger for at udnytte deres potentiale. Vi taler jo om i omegnen af 5.000 elever, der går på STU, og det er altså en betydelig gruppe, vi taler om her. Forholdene omkring STU mener jeg bestemt, vi skal tage op, så snart corona-pandemien slipper sit tag i vores samfund.
- Regeringen er også opmærksom på, at det ofte kræver rigtig mange ressourcer at være forældre til et barn med handicap. Mange familier bruger uanede mængder af energi på at få hverdagen til at hænge sammen.

- Vi kan ikke forvente, at forældre til børn med handicap selv kan overskue de mange forskellige muligheder, der er. Det skal systemet hjælpe til, at man kan få et overblik over.
- Det er noget af det, vi vil kigge på, når de politiske drøftelser går i gang. Inddragelse af familierne og de unge i den sammenhæng står helt centralt. Vi ønsker, at de unges egne ønsker, interesser og drømme om fremtiden spiller en betydelig rolle, når de bliver visiteret til en konkret STU. Det er sådan set det, der er hele meningen med STU – det er derfor den hedder særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, det lå i selve navnet, og det var meningen, fordi det præcis skulle være individuelle forløb og ikke noget, som nogle havde fundet på til én.
- STU og visitationen til denne er et kommunalt anliggende. Der står faktisk ikke noget i reglerne om, hvor lang tid de unge må vente på at blive visiteret til STU.
- Når det er sagt, så følger det af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.
- Det er kommunalbestyrelsen – i praksis ofte et visitationsudvalg – der efter en konkret vurdering hos den kommunale ungeindsats og efter samråd med den unge og forældrene afgør, om den unge er i målgruppen for STU, og hvad indholdet i uddannelsen skal være. Kommunen har desuden pligt til at sikre, at unge med særlige behov bliver orienteret om muligheden for at starte på STU.
- Der er heldigvis klagemuligheder – selvom det ikke burde være nødvendigt. Vil man klage over lange sagsbehandlingstider, kan man i første omgang klage til den myndighed, der har været længe om at sagsbehandle. Når kommunen

har truffet afgørelse, kan der klages til Folketingets Ombudsmand, som på Folketingets vegne fører tilsyn med den offentlige forvaltning.

- Nu vil jeg sige noget om samrådsspørgsmål M om perspektiverne for en justering af STU-loven.
- Corona har alt andet lige vendt fuldstændig op og ned på mangt og meget i vores samfund. Derfor har det også påvirket de planlagte forhandlinger om STU, som vi har måtte udskyde. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt.
- Men jeg vil gerne slå fast, at det IKKE er et udtryk for mangel på ønske om at ændre, men et spørgsmål om, at ting er blevet skudt på grund af corona.
- I spørger til, hvornår en ændring af STU-loven kan vedtages. Vi bruger fortsat mange kræfter på at bekæmpe den globale pandemi, og derfor kan jeg ikke svare præcist på det spørgsmål. Det ville jeg ønske, at jeg kunne. Bekæmpelsen af corona og initiativer til at hjælpe skoler og uddannelsesinstitutioner godt igennem krisen fylder rigtig meget hos os alle sammen lige nu. To af vores efterfølgende møder i dag er sådan set med hinanden om corona. Så bare for at sige, at der er noget helt lavpraktisk i, at vi skal kunne få tingene til at hænge sammen.
- Jeg er selv meget utålmodig efter at komme i gang med STU. Det er min holdning, at en justering af STU-loven skal bero på forhandlinger med alle Folketingets partier. Det varslede jeg også på et møde med alle uddannelsesordførerne i januar sidste år.
- Noget af det vi naturligvis skal tale om, er, hvordan vi sikrer kvaliteten i STU hele vejen rundt, at vi ikke glemmer familierne, og hvordan vi sikrer, at de un-

ges ønsker og drømme kommer til at stå centralt *hver eneste gang*, der laves et forløb.

- STU er hjørnестenen i uddannelsen af unge udviklingshæmmende og andre unge med særlige behov. Det dur ikke, at de unge ikke har indflydelse på deres fremtid, og hvilken uddannelse de skal i gang med. Det dur ikke, at de ikke kan være sikre på at få en uddannelse af god kvalitet. Det dur ikke, at de ender som kasterbold i et system i udsigtsløse aktiveringsforløb, når de har afsluttet deres STU.
- Jeg ved, at der er et ønske om, at vi også skal se på en overbygning til STU. Men jeg har, og det sagde jeg også i januar sidste år, tænkt, at vi tager det skridt for skridt. Det vil sige, at vi starter med at kigge på selve STU'en, og i forlængelse af det kigger vi på overbygningen, sådan at tingene kommer til at passe til hinanden, og vi ved hvilket fundament en eventuel overbygning skal stå på.
- I den bedste af alle verdner fik vi styr på det med pandemien lige om lidt, og så kunne vi komme i gang, men jeg vil sige det sådan, at det ikke er fordi det har ligget fuldstændig dødt siden januar sidste år. Jeg har mødtes med STU-Alliancen for ganske nyligt og haft et rigtig godt møde med dem. Det havde jeg også umiddelbart inden corona og i mellemtiden har ministeriet også arbejdet på at klargøre, sådan at vi er nået de skridt længere i forhold til et forhandlingsforløb, når vi kommer på den anden side af corona. Dermed ikke sagt, at vi kan starte dag ét, når alt er genåbnet, men bare for at sige, at lige så snart der har været bare et mikroskopisk hul til at arbejde videre med de forskellige ting, der er det en af de ting, vi er forsøgt at komme videre med.

- Så jeg håber, at det ikke varer alt for længe før vi igen kan tage alle de ting op af dybfryseren, som handler om andet end corona. Tak for ordet.