

Udenrigsministeriet

Folketingets Finansudvalg

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>



Bilag	Sag/ID Nr.	Enhed	Dato
	2020-27378	APD	5. Oktober 2020

(20191) FIU L 206 – svar på spørgsmål 258 fra Christian Juhl (EL) stillet den 15. september 2020 til ministeren for udviklingssamarbejde

Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvorfor regeringen ikke planlægger at videreføre bevillingerne til udviklingslandes skattesystemer og civilsamfundets råderum på kontoen 06.32.08.70 Demokrati og menneskerettigheder, hvoraf følger, at der afsættes færre midler på kontoen?

Svar

Med finanslovsforslaget for 2021 foreslår regeringen at afsætte i alt 147 mio. kr. på § 06.32.08.70 Demokrati og menneskerettigheder. Det er 63,7 mio. kr. mindre i forhold til finansloven for 2020. Regeringen fastholder området som en vigtig prioritet, og ændringen i niveau skyldes først og fremmest følgende bevægelser fra 2020 til 2021:

Der var på finansloven for 2020 afsat 43 mio. kr. til en styrket indsats for civilsamfundets råderum, som dækker indsatser over en flerårig periode. Derfor er der ikke afsat nye midler i 2021. I de 43 mio. kr. indgår bl.a. 4 mio. kr. til et styrket samarbejde med Danwatch, som blev tilføjet som et led i finanslovsforhandlingerne for 2020.

Der er ligeledes nogle igangværende indsatser på skatteområdet, der rækker ind i de kommende år. Det gælder bl.a. flerårige tilsagn afgivet i 2018 og 2019 på i alt 70 mio. kr. til bl.a. Verdensbankens ”Global Tax Programme” og Den Internationale Valutafonds ”Revenue Mobilisation Trust Fund”.

Ud over midlerne afsat på § 06.32.08.70 støtter Danmark målrettede indsatser på skat og udvikling som del af de bilaterale landeprogrammer inden for bl.a. decentralisering, offentlig økonomistyring og reform af den offentlige sektor i f.eks. Kenya, Tanzania, Uganda og Gaza-Vestbredden.

Det er en prioritet for regeringen, at udviklingslandene selv bliver bedre til at mobilisere flere egne nationale ressourcer til offentlige kerneydelser som sundhed og uddannelse og i den forbindelse styrker deres skattesystemer. Jeg har derfor igangsat et arbejde, der skal se på, hvordan vi fra dansk side bedst engagerer os på området i de kommende år.

Med venlig hilsen

Rasmus Prehn