

Ministeren

Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K



Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 20. december 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 101 (alm. del) efter ønske fra René Christensen (DF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares endeligt.

Spørgsmål nr. 101:

Vil ministeren oversende tre tabeller over befolkningen for årene 2019, 2015 og 2011 fordelt på postnumre og herkomst? Herkomst bedes opgjort for tre grupper, hvor første gruppe består af dansk oprindelse fratrukket børn af efterkommere, der oprindeligt klassificeres med dansk oprindelse. Anden gruppe består af totalen af vestlige indvandrere, vestlige efterkommere og vestlige efterkommeres børn, der oprindeligt klassificeres med dansk oprindelse. Tredje gruppe er totalen af ikke-vestlige indvandrere, ikke-vestlige efterkommere og ikke-vestlige efterkommeres børn, der oprindeligt klassificeres med dansk oprindelse. Opgørelsen bedes vedrøre antal og andel alene for de tre definerede herkomstgrupper samt rangeret stigende efter første herkomstgruppes andel. Postnumre under 2000 foreslås opdelt i intervaller af 50, og oplysninger om postnumrenes placering i kommunerne kan der ses bort fra.

Svar:

Jeg mener, at indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere er en statistisk afgrænsning, der giver god mening, men det er for mig ikke et mål for danskhed.

Da Folketinget diskuterede ændringerne i befolkningens herkomst i februar 2017, gav det stor offentlig diskussion. Jeg var selv ordfører for Socialdemokratiet, da det blev diskuteret i Folketinget. Dengang som nu er det vigtigt for mig at understrege, at efterkommere med ikke-vestlig oprindelse sagtens kan være danske. Det er fortsat mit synspunkt og gælder i øvrigt også for børn af efterkommere.

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Udlændinge- og Integrationsministeriet indhentet nedenstående bidrag fra Danmarks Statistik, som jeg derudover kan henholde mig til:

”Danmarks Statistik har på baggrund af Befolkningsregisteret og Postnummer-data udarbejdet tabel 1-3 til brug for besvarelse af spørgsmålet.

10. februar 2020

Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Analysekontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk

CVR-nr. 36977191

Sags nr. 2020 - 340
Akt-id 1133896

Populationen for tabellerne består af befolkningen pr. 1. januar i årene 2011, 2015 og 2019 (statustidspunkt 1. januar er valgt, da børn af efterkommere kun dannes én gang årligt).

Tabellerne indeholder oplysninger om populationen fordelt på bopælspostnummer, herkomst og oprindelse pr. 1. januar i årene 2011, 2015 og 2019. Tabellerne beskriver antal og andel personer fordelt på herkomst, oprindelse og postnummer. Andelen er beregnet som antal personer i kategorien i forhold til antal personer i alt pr. postnummer.

Postnumre under 2000 er opdelt i intervaller af 50 og grupperet som: 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950 og 2000. 1050 vil således omfatte 1050-1099, 1100 vil omfatte postnumrene 1100-1149 og så fremdeles.

I Danmarks Statistiks klassifikation af herkomst findes tre grupper:

- 1. Personer med dansk oprindelse
- 2. Indvandrere
- 3. Efterkommere

Der er til brug for tabellen dannet en ny herkomstklassifikation, hvor personer med dansk oprindelse er underopdelt i to grupper. Den nye herkomstklassifikation består dermed af følgende fire grupper:

- 1.1. Dansk (fratrasket børn af efterkommere, der oprindeligt er klassificeret som personer med dansk oprindelse)
- 1.2. Børn af efterkommere, der oprindeligt er klassificeret som personer med dansk oprindelse
- 2. Indvandrere
- 3. Efterkommere

Børn af efterkommere har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer, og ingen af forældrene har dansk oprindelse.

Oprindelse er grupperet som:

- 01 Danmark
- 02 Vestlige lande
- 03 Ikke-vestlige lande

I tabellerne er der dannet en sum over herkomstklassifikationer, så der fremgår følgende tre grupper (markeret med fed i tabellen):

- Personer med dansk oprindelse og herkomst fratrukket børn af efterkommere, der oprindeligt er klassificeret som personer med dansk oprindelse
- Vestlige indvandrere, vestlige efterkommere og vestlige børn af efterkommere, der oprindeligt klassificeres med dansk oprindelse

- Ikke-vestlige indvandrere, ikke-vestlige efterkommere og ikke-vestlige børn af efterkommere, der oprindeligt klassificeres med dansk oprindelse

Tabellerne er sorteret stigende efter andelen af personer med dansk oprindelse og herkomst fratrukket børn af efterkommere, der oprindeligt er klassificeret som personer med dansk oprindelse.

Det bemærkes, at enkelte personer fremgår i "Børn af efterkommere" med uoplyst oprindelsesland. Disse er lagt ind under "03 Ikke-vestlige lande".

Der er foretaget diskretionering i tabellerne, så der er minimum 3 observationer i krydset n-1, hvor n beskriver antal dimensioner i tabellen. Samtidig er det sikret, at der er minimum 20 personer pr. postnummer i alt. Ved behov for diskretionering er postnumrene sammenlagt til en kategori ved navn "Diskretioneret".

Tabel 4 'Diskretionerede postnumre' indeholder en liste over de postnumre, der er lagt sammen til kategorien "Diskretioneret" i 2011, 2015 og 2019."

Mattias Tesfaye

/

Henrik Kyvsgaard