



UDENRIGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang i Udenrigsudvalget af de udviklingspolitiske prioriteter på finanslovsforslaget for 2020 d. 8. oktober 2019

TALEPUNKT

Tak for muligheden for at gennemgå budgetposterne på regeringens finanslovsforslag 2020 på udviklingsbistandens område.

Jeg indleder helt kort, hvorefter I får ordet til spørgsmål. Som det er praksis vil embedsmændene have mulighed for at svare på tekniske spørgsmål.

[Finansielle ramme for udviklingsbistanden på FFL20]

Om de finansielle rammer, vil jeg slå fast, at regeringen afsætter 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand i 2020. Det betyder, at Danmark fortsætter sin plads i en lille gruppe af toneangivende vestlige lande, der lever op til FN's målsætning.

Den samlede udviklingsbistand i 2020 svarer til knap 17 mia. kr. [16.948,4 mio. kr.]. Det er ca. 495 mio. kr. mere end i 2019 pga. BNI-stigningen. Den del af udviklingsbistanden, som Udenrigsministeriet administrerer – dvs. det, vi kalder paragraf 06.3. [§ 06.3.] – udgør i alt 14.280,2 mio. kr. Og det er faktisk den største ramme på 06.3. nogensinde [i absolutte tal].

De tre hovedprioriteter for regeringens udviklingspolitik de kommende år er: Klare grønne ambitioner, styrkede indsatser i nærområderne og oplæg til en ny Afrikapolitik. Dertil kommer bl.a. kvinders rettigheder og ligestilling.

I stedet for at gennemgå prioriteterne, som I kan læse om i den oversendte publikation ”Regeringens udvik-

lingspolitiske prioriteter” og på forslaget, vil jeg i stedet kort nævne enkelte principper, som har været vigtige for regeringen på FFL20.

Det har været vigtigt for regeringen, at vi tager et første skridt med FFL20. Og at vi vil fortsætte omlægningen over de kommende års finanslove. Vi har dermed valgt en tilgang i flere trin. En tilgang, der giver os mulighed for at have tæt dialog med Folketinget og vores udviklingspolitiske partnere i Danmark og internationalt frem mod det, der vil være en markant omlægning af den finansielle prioritering over årene. Den røde tråd er, at regeringen vil føre en udviklingspolitik, der er solidarisk, fair og retfærdig. Der både er mere grøn, og som hjælper flere mennesker, end vi gør i dag.

For det andet stræber vi bevidst efter at lade udfordringerne løse sig med hinanden. Altså, at vi sikrer, at

mange af de nye initiativer på FFL20 fremmer flere prioriteter – det grønne, nærområder og skrøbelighed, Afrika. På den måde vil mange initiativer også kunne tælle med i alle tre spor. Det flugter helt og fuldt med verdensmålene, hvor et hovedbudskab under FN's Generalforsamling netop var, at målene hænger tæt sammen og skal løses i fælleskab. Og det er på den måde, vi fra dansk side kan gøre den største forskel; når vi lader alle vores instrumenter trække i samme retning, kommer ud af kassetænkning og lader målet styre opgaven.

Et eksempel på det er det nye initiativ på FFL20, som handler om bedre at forebygge og håndtere klima, irregulær migration, fordrivelse og konflikt i Sahel og Afrikas Horn. Det er alle vores prioriteter i et: Det er klimaindsats. Det er nærområdeindsats. Det er Afrika.

Der er afsat 200 mio. kr. hertil om året i fem år.

For det tredje har regeringen lagt vægt på at bidrage til et styrket regelbaseret internationalt samarbejde. Derfor har

vi f.eks. valgt at tage skridt til at genoprette bidraget til FN's Udviklingsprogram, efter det i de seneste par år har været markant nedskåret. Og valgt at bl.a. midler til Afrika i høj grad også skal ske gennem multilaterale organisationer – og ikke alene fokusere på vores bilaterale samarbejde. Det er på den måde, regeringen mener, vi kan hjælpe bedst.

Lad mig hermed åbne for tekniske spørgsmål.