



**Folketingets Social- og Indenrigsudvalg**

Holmens Kanal 22  
1060 København K  
Telefon 72 28 24 00

**Sagsnr.**  
2018 - 214

**Doknr.**  
18968

**Dato**  
14-11-2019

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 18. oktober 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 45 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).

**Spørgsmål nr. 45:**

"Vil ministeren redegøre for, hvad det er for "ny viden om fattigdom", som ministeren er kommet i besiddelse af, og som gør, at regeringen ikke vil benytte sig af Danmarks Statistiks indikatorer for fattigdom, som bl.a. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bruger?"

Der henvises til ministerens udtalelser til Berlingske den 13. oktober 2019 i artiklen »Mette Frederiksens midnatsord om fattigdom vækker undren i støttepartierne: Hun lyder som højrefløjen«.

**Svar:**

Mine udtalelser om ny viden knytter sig til erfaringerne med den tidligere officielle fattigdomsgrænse. Regeringen vil senere præsentere en ny officiel fattigdomsgrænse, herunder sine overvejelser om valg af grænse, implementering og opfølgning herpå.

Jeg kan bekræfte, at vi ikke vil benytte Danmarks Statistiks indikator. For en god ordens skyld skal det oplyses, at den indikator Danmarks Statistik har udviklet ikke er en officiel fattigdomsgrænse. Danmarks Statistik skriver i metodenotatet "Bag om relativ fattigdom" (2018) om fortolkningen af indikatoren: "Fattigdomsindikatoren skal ikke tolkes som et egentligt fattigdomsmål, der objektivt viser antallet af fattige personer i Danmark, men som en indikator på udviklingen i relativ fattigdom. En relativ fattigdomsgrænse vil altid hvile på antagelser, idet mange valg skal træffes, når man skal måle fattigdom. Antallet af fattige afhænger således af disse valg. Det er derfor vigtigt ikke at tolke for hårdt på selve antallet af fattige, som fattigdomsindikatoren viser."

Med venlig hilsen

**Astrid Krag**