



Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

04. juni 2020

Besvarelse af spørgsmål 348 alm. del stillet af udvalget den 7. maj 2020 efter ønske fra Tommy Ahlers (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Spørgsmål:

Vil ministeren kommentere Peter Birch Sørensens indlæg i Politiken den 20. april 2020: ”Danmarks stort anlagte grønne fond er en tom skal”?

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Svar:

Først og fremmest gør jeg opmærksom på, at Danmarks Grønne Fremtidsfond har en samlet investeringskapacitet på 25 mia. kr. Det kan næppe karakteriseres som en tom skal.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Jeg er heller ikke enig i påstanden om, at Danmarks Grønne Fremtidsfond ikke er risikovillig nok til at sætte skub i den grønne omstilling.

Erfaringerne fra institutionerne under Fremtidsfonden er, at de både har en risikovillighed, tyngde og langsigtet tilgang til finansiering, som kan give et markant bidrag i forhold til at drive den grønne omstilling og de grønne investeringer.

EKF har fx med stor succes stillet finansieringsløsninger til rådighed, der har været med at sikre langt bedre muligheder for at udbrede danske grønne løsninger globalt. Vækstfonden har været med til at opdyrke nye danske styrkepositioner, fx robotklyngen, gennem langsigtede risikovillige investeringssamarbejder med private investorer. Det er virksomheder og løsninger, som højst sandsynligt ikke ville være blevet realiseret uden statslig medfinansiering. Det er min klare forventning, at Vækstfonden med en langsigtet indsats kan sætte gang i tilsvarende succeser på det grønne område.

Der er imidlertid også brug for andet end egenkapital for at sætte gang i den grønne omstilling og grønne investeringer. Eksportkreditter, garantier og låneadgang spiller derudover en vigtig rolle i forhold til finansiering af den grønne omstilling – som også handler om virksomheders energirenovierungsprojekter og konverteringer fra fossile brændsler til vedvarende energi samt om finansiering af den globale klimaindsats i form af fx projektf finansiering af sol- og vindprojekter.

Peter Birch Sørensen fremhæver herudover, at der er brug for fælles retningslinjer og en overordnet koordination på tværs af institutionerne under Danmarks Grønne Fremtidsfond. Det er helt enig i, og det vil jeg sætte fokus på, når vi skal drøfte den nærmere styring af fonden med aftaleparterne.

I indlægget gøres der ydermere opmærksom på, at staten i en akut krisetid som den nuværende bør udvise særligt stor risikovillighed, da de private aktører bliver mindre risikovillige. Det er jeg helt enig i. Det er grunden til, at regeringen sammen med Folketingets partier har iværksat en række nye og ambitiøse matchfinansieringstiltag med tabsrammer tilknyttet i regi af Vækstfonden. Tiltagene vil bredt komme iværksættere og vækstvirksomheder til gode, heriblandt de grønne virksomheder.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup