



Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg
Christiansborg

29. maj 2020

Svar på Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets spørgsmål nr. 188 (Alm. del) af 20. december 2019 stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V)

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, om de initiativer, der er taget med finansloven for henholdsvis klima og miljø, er de tiltag, som er mest omkostningseffektive for at nedbringe drivhusgasudledningen og sikre mere natur og biodiversitet?

Svar

Regeringen har den grønne omstilling som en af sine absolutte hovedprioriteter. Derfor har vi stillet os i spidsen for en bred politisk aftale om en bindende klimalov og vil i løbet af 2020 fremlægge en klimahandlingsplan, som skal sikre at det fastsatte reduktionsmål nås. Også naturen og miljøet står over for udfordringer, som kræver handling. Derfor er det afgørende, at der sikres størst mulig synergi mellem klima-, miljø- og naturindsatser. Det er godt for klimaet og naturen, men også for statens finanser.

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen og de øvrige aftaleparter taget første skridt i retningen af at indfri regeringens ambitioner på klima-, natur- og miljøområdet. Med aftalen har vi eksempelvis oprettet Danmarks Grønne Fremtidsfond, afsat 2 mia. kr. til at understøtte natur-, vandmiljø- og klimaformål bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord, aftalt at oprette en skovfond og afsat midler til at udlægge urørt skov på statslige arealer.

Jeg mener, at initiativerne til sammen er et udtryk for en omkostningseffektiv vej til at tilgodese den grønne dagsorden bredt og dermed både nedbringe drivhusgasudledningen samt sikre mere natur og biodiversitet.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister