



BOLIGMINISTEREN

Dato 19. oktober 2020  
J. nr. 2020-7641

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget  
Folketinget

Boligudvalget har i brev af 22. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

**Spørgsmål nr. 220:**

Vil ministeren med henvisning til artiklen ”Uønskede naboer” bragt i Week-endavisen den 18. september 2020, redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at borgere, der smides ud af en ghetto, ikke blot flytter ind i et velfungerende område – og dermed blot spreder utrygheden fra et område til et andet?

**Svar:**

Forslaget om at sikre en hurtig udsættelse af kriminelle beboere fra udsatte boligområder skal ses som led i parallelsamfundsindsatsen. Det er hensigten at opnå en række positive effekter på en gang.

For det første sanktioneres samfundet de kriminelle handlinger og der skabes tryghed i det pågældende boligområde. Naboer, som har fået hærget deres boligområde af utryghedsskabende adfærd, skal ikke møde gerningsmanden i opgangen og på gaden.

For det andet mener jeg, at vi får reduceret koncentrationen af problemer til gavn for dem, som endnu ikke er kommet ind i en kriminel løbebane. Det vil bidrage til, at børn og unge får rollemodeller, der går på arbejde og er en del af fællesskabet. Der skal nu engang flere kriminelle til for, at der kan opstå bander.

For det tredje vil jeg pege på, at det overordnede mål med indsatsen mod parallelsamfund er, at den store koncentration af udfordringer, som findes i nogle få boligområder, afhjælpes ved at skabe en mere blandet beboersammensætning. Det er uacceptabelt, at der er områder i Danmark, som ikke er underlagt de samme grundlæggende regler og normer, som gælder i resten af samfundet. Disse boligområder skal omdannes, kriminaliteten bekæmpes og utrygheden reduceres.



Og så spørges der til, hvordan regeringen vil sikre, at problemet ikke flytter med, når den kriminelle flytter, så der skabes utryghed i det nye boligområde. Til det må jeg svare, at jeg selvfølgelig ikke kan garantere, at det ikke sker i enkelte tilfælde. Men det er min klare overbevisning, at problemerne samlet set og på sigt bliver markant mindre, når kriminelle beboere ikke er koncentreret i nogle få boligområder, hvor der udvikles parallelsamfund, men er spredt over flere boligområder, så vi får bl.a. de positive naboskabseffekter m.v., der følger af blandede bolig- og byområder.

Endelig er det et centralt element i parallelsamfundsindsatsen at følge udviklingen i de almene boligområder, så der kan sættes ind over for problemer i tide. Det gør vi med listerne over udsatte boligområder, som måler på boligområder med 1.000 beboere eller derover, men der gennemføres også en monitoringsindsats i forhold til boligområder med 750-1.000 beboere.

Formålet er netop at sikre, at der sættes ind i tide, hvis det viser sig, at problemerne fra de hårde ghettoområder – mod forventning – spredes til andre boligområder.

Med venlig hilsen



Kaare Dybvad Bek