

Cand.Polit

Christian Jørgensen

Ingemannsvej 12, 2. tv

4180 Sorø

November 2019

Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Regionerne, KL, Folketinget

Der verserer en aktuel debat i disse finanslovstider om et løft til psykiatrien.

For mig at se er det dog kun en partiel løsning og idet problemerne med psykiatri ikke løses som symptom behandling men som en bedre løsning vægt på at forebygge mere end at helbrede, flere hænder og ressourcer løser ikke problemerne i dagens Danmark. Hvis man ukritisk anvender eller bevilger flere penge til psykiatrien i den nuværende form, så vil der bare være tendenser til, at pengene forsvinder ud i et stort sort hul, ligesom den meget udbredte medicin anvendelse fordrer en mere etisk diskussion angående prisfastsættelsen og salget til offentlige myndigheder eller endda måske mere fri konkurrence på medicin området...

Problemerne for mange psykisk syge skal således findes i deres rent sociale forhold, hvor især måske ensomhed er med til at generere psykisk sygdom, og det er et åbent spørgsmål om systemet i det hele taget magter at helbrede folks sociale vantrivsel med under de givne forhold jo tendenser til gentagne psykiatriske indlæggelser og også ret beset elementer af de psykiatriske afdelinger som regulære varrestuer, hvor man kan være hinandens familie i lange perioder og med vægt på begrebet en psykiatrisk sengeplads, der er dyr i drift og hvor man måske med fordel kunne trække patienterne for kost og logi. De aktuelle tendenser til som psykiatrisk patient at spare små formuer op i forbindelse med indlæggelse sender for mig at se forkerte signaler, ligesom mange sociale klienter ikke har lignende udgifter som mere etablerede til bil, rejser, forsikring eller avis og måske kunne klare sig for mindre end de aktuelt forekommende rigelige sociale ydelser, hvor også boligstøtten har været diskutert som overflødig. Diskussionen om offentlige besparelser kendes i øvrigt f.eks. fra svenske forhold med ligeledes en stor og dyr offentlig sektor.

Det er et godt gammeldags princip at beskæftige folk, så de ikke ender i en arbejdsløshed og idet grænserne mellem arbejdsløshed og psykisk sygdom er meget flydende.

Oftentimes can a skånejob inden for de gængse rammer være tilstrækkeligt, men det forudsætter en mere aktiv og motiveret indsats i den kommunale sektor.

Socialrådgivere kan således udrette små mirakler ved bare at være lidt mere aktive.

Problemerne med psykiatri ligger således mere i socialpolitikken end i sundhedsvæsnet.

Der har vist sig social slagside med en for udbredt forsørgerkultur som følge af bare at basere socialpolitikken på passive penge ydelser.

Den aktuelle udvikling i det mentale system er i øvrigt et krisetegn for velfærdsstaten.

Som allerede sagt og forudset af Hamleth, something is rotten in the state of Denmark.