

Kære kulturudvalg

På egne vegne, men sikkert på rigtig mange andres vegne, kan jeg kun på det kraftigste beklage den beslutning man i sin tid traf omkring Radio 24/7, som nu endegyldigt er lagt i graven...

... og i stedet opstår så en kanal for de unge... som om de ikke har rigeligt med medieplatforme i forvejen.

Vi 60+ udgør omtrent en fjerdedel af befolkningen, tager man 50+ med, stiger tallet til omtrent en tredjedel (2012).

Altså henved 2 millioner mennesker, man groft sagt (overdrivelse fremmer forståelsen) forfordeler igen igen... undskyld, 600.000 ugentlige lyttere og det er fakta!

Danmarks Radio P1 blev slagtet for år tilbage, men på ruinerne voksede Radio 24/7 sig stærk og meget interessant.

På denne kanal var der, bogstavelig talt, noget for enhver observans, lige fra højre til venstre, normale og unormale og alt det midt i mellem.

Nørdede radioprogrammer og folkeoplysning (public service) side om side og med værter der virkelig brænder for deres område.

Så hvor skal vi nu gå hen? Os (2 millioner) 600.000 ugentlige husvilde radiolyttere, der endnu en gang må se os overset af en medielobby, der er fuldstændig forblændet af en ungdom, der får alt hvad de peger på. Nå nej, hvad man tror de peger på... man skulle da nødig gøre sig upopulær.

Jeg tror, mange sidder tilbage med en dunkel mistanke om (og bekræftet i), at Radio 24/7 i virkeligheden var lidt for meget "public service", kritisk og med anderledes skæve vinkler, som visse politikere og meningsdannere enten havde svært ved at kapere eller endnu værre opfattede som utæmmet og uregerlig.

Så er det jo også nemmere med en ungdomskanal, der efter al sandsynlighed, kommer til at være milevidt fra Poul Nesgaards univers, så samme politikere og meningsdannere igen kan sove roligt om natten.

En ungdomskanal som til gengæld bliver reklamesøjle for flere af de involverede parter, Vega blandt andet, med et ugentligt radioprogram.

I disse Trump tider, er der i allerhøjeste grad brug for både en kanal som Radio 24/7, der kan stå op imod fakenews (og et DR der har musklerne til at grave flere spadestik dybere, derned hvor lugten kræver at der er en voksen tilstede).

Men ak nej, lad os dog spille noget mere musik og overdøve de røster der vitterligt har noget på hjerte, som både kan gøre os klogere og ikke mindst være kritiske i forhold til den verden vi lever i lige nu.

Med venlig hilsen

Torben Beck-Pedersen, én af 600.000 ugentlige begejstrede lyttere.