

Kirkens diakonale, sociale ansvar

Helle Christiansen, Chef for Kirkens Korshær

Martin Luther: prædiken 1. søndag i advent 1522

Det er ikke Gud eller de afdøde helgener, du skal gøre godt mod, for de trænger det ikke. Langt mindre er det stok og sten, som det hverken er nyttigt eller nødvendigt for. Men det handler om mennesker, Mennesker, Mennesker. Hører du? Mod mennesker skal du gøre alt det, du vil skal ske dig selv.

Vi modtager nemlig ikke kun Kristus som en gave ved troen, men også som et eksempel på kærlighed til vores næste, som vi skal tjene og gøre vel mod, som Kristus gør mod os.

Troen bringer og giver dig Kristus med alt hans gode til ejendom. Kærligheden giver dig med alle dine goder til din næste. I disse to stykker består hele det kristne liv. På det følger lidelse og forfølgelse for denne tros og kærligheds skyld. Og ud af det vokser håb i tålmodighed.

Kirkens opgave

(Opgaver i sogn, provsti og stift, betænkning 1477)

Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke.

Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.

Betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Traditionelt har forholdet mellem folkekirken og de frie organisationer været sådan, at folkekirken har stået for gudstjeneste og kirkelige handlinger, mens organisationerne har stået for kirkelig undervisning, diakoni og mission. I de senere år er sognemenighederne imidlertid generelt blevet mere opmærksomme på hele det felt af opgaver, der traditionelt har været varetaget af organisationerne. Det gælder ikke mindst kirkelig undervisning og diakoni og viser sig blandt andet i den øgede ansættelse af sognemedhjælpere.

Det kan overvejes, om ikke sognene undertiden ville være bedre tjent med at understøtte det arbejde, der foregår i foreninger og organisationer, end med selv at iværksætte aktiviteter inden for disse områder.



Folkekirkelige organisationer i national og international diakoni: ca 4,5 mia. kr. årligt

Ex. på omsætningstal 2018 i mio. kr.

Jysk Børneforsorg –	300
Diakonissestiftelsen	175
Sankt Lukas	153
KFUMs	482
Kirkens Korshær	254
Blå Kors	320
Folkekirkens Nødhjælp	675
Danmission	72
Danske Diakonhjem	1250

....

Diakonhøjskolen 18 og Filadelfia – uddannelsen af diakoner styrker folkekirkens diakoni

Fællesskabsmålingen: Tre grupper

(Andel af den voksne befolkning, 18-70 år)



Fra fællesskabsmålingen 2019

Pointer og inspiration

- Ensomhed er et fællestræk for undersøgelsens deltagere. For mange er der stor skam forbundet med at opleve, at man står uden for fællesskabet – og langt de fleste deltagere ønsker sig en hverdag, hvor de bidrager til fællesskabet og oplever, at der er brug for det, de er og kan. Derfor er der brug for meningsfyldte aktiviteter, hvor de kan møde andre mennesker.
- Udsatheden antager forskellige former i forskellige faser af livet. Blandt de unge under 30 år er psykisk sårbarhed en vigtig faktor, mens deltagere over 30 år typisk bruger meget tid på at navigere i velfærdssystemet og savner afklaring og stabilitet. De ældste deltagere er ofte resignerede og har svært ved at forestille sig, at deres liv kan ændre sig. Derfor skal tilbudte aktiviteter tage hensyn til forskellige målgruppers og aldersgruppers behov.
- Meningsfuld beskæftigelse er de fleste deltageres største ønske, og de har mange idéer til, hvad de gerne vil lave. Hvis de kan understøttes til at realisere bare nogle af disse idéer, vil det formentlig højne chancerne for, at de finder plads i fællesskabet. Det er derfor behov for fortsat at udvikle nye tilbud og indsatser, som kan hjælpe borgerne i arbejde – herunder at styrke samskabelsen på tværs af beskæftigelsessystemet, det sociale system og civilsamfundet.

Rigeste og
fattigste
postnumre i DK

Figur 1. Rigeste og fattigste 30 postnumre i Danmark



HER HJÆLPER KIRKENS KORSHÆR



KIRKENS KORSHÆR

