



Atlant Brief: *Beredskab – beredskabstankegang og strategi*

Statsminister Mette Frederiksen sagde i Folketingets spørgetid tirsdag den 21. april, at man bør se nærmere på kritisk infrastruktur. Covid-19 har generelt set bragt beredskab på dagsordenen. Dette brief forklarer beredskabets opbygning og viser, at man bør diskutere sektoransvar, kritisk infrastruktur og strategi, for at sikre et mere effektivt og robust beredskab. Debatten bør tages nu, inden den næste krise rammer os.

Forslag til policy-tiltag på beredskabsområdet

- **Skabe en generel beredskabstankegang i befolkningen – det vil give en større robusthed og forståelse under en krise.**
 - Dette kan ske ved bl.a. at udarbejde noget så simpelt som en papirfolder om, hvordan man forbereder sig og agerer under en krise.
 - Atlantsammenslutningen har udarbejdet en sådan folder.
 - Vægte det frivillige beredskab og Hjemmeværnet højere.
- **Etablere en stab under f.eks. Statsministeriet, der skal sikre den strategiske planlægning og etablering af planer på tværs af sektorer.**
 - Staben skal kunne levere de nødvendige input til beslutningstagerne om hvilke midler og metoder, man har til rådighed på tværs af sektorer, således at regeringen på et underbygget grundlag kan fastlægge en strategi.
 - Staben kan placeres i f.eks. Statsministeriet, Indenrigsministeriet eller Finansministeriet.
- **Stabens tre første opgaver**
 - Analysere det danske beredskab på tværs af sektorer – herunder undersøge sektoransvarsprincippet og kritisk infrastruktur nærmere.
 - Iværksætte en analyse og indkøb af materiale til lagre, hvorved Danmark er bedre rustet til fremtidige kriser.
 - Undersøge sammenhæng mellem stat, region, kommune og borgerniveau.
 - Specielt, hvis kommunikation via telekommunikation og internet brydes ned, er den lokale indsats og borgerindsats vigtig.

Lars Bangert Struwe
Generalsekretær, ph.d.
April 2020

