

**Fra:** AKB Lundtoftegade Afdelingsbestyrelsen [<mailto:akb.lundtoftegade.ab@gmail.com>]

**Sendt:** 9. juni 2020 23:16

**Til:** Søren Egge Rasmussen <[Soren.Egge.Rasmussen@ft.dk](mailto:Soren.Egge.Rasmussen@ft.dk)>

**Emne:** Suspender ghettoloven i 3 år

## Giv os en COVID-relateret suspension af ghettoloven i tre år

*Et åbent brev fra beboere i Lundtoftegade (AKB, København), til ministre og ordførere fra Bolig-, Social- og Integrationsministeriet.*

Covid-19 pandemien har haft en voldsom indvirkning på alle sektorer i det danske samfund. Både høj og lav, ung og gammel, og rig og fattig har følt effekterne af den store nedlukning.

For os, der bor i det, der ifølge skiftende regeringers kriterier er blevet defineret som en "ghetto", er den nuværende situation uholdbar. Vi var allerhelst fri for overhovedet at tale med på præmissen om, at der reelt skulle være noget i vejen med os: at vi skulle bære på en udsathed, der smitter alle, der bor her, og Jer i det øvrige samfund. At vi skulle være et parallelsamfund. Om de rent juridiske forhold i henhold til hvorvidt parallelsamfundspakken er i strid med helt basale menneskerettigheder, må domstolene afgøre.

Både COVID-19 og parallelsamfundspakken har en social slagside. Regeringen har suspenderet stramninger på andre sociale områder; 225-timersreglen er suspenderet og dagpengereetten er forlænget med tre måneder. Det har stor betydning for manges livsomsændigheder - også for nogle af vores naboers. Regeringen gør, hvad den kan for at bremse COVID-19, men tøver med at suspendere parallelsamfundspakken og ghettoloven og lader dermed de almene boliger, og os der bor i dem, i frit fald. Nogle boligområder er allerede i frit fald, men flere vil utvivlsomt blive skubbet ud over kanten, hvis ikke der handles *nu*.

Her i Lundtoftegade risikerer vi at ryge på den hårde ghettoliste. På grund af en økonomisk krise, der har rejst sig i kølvandet på COVID-19. Det rammer skævt. Det viser analysen som Det Økonomiske Råd har lavet for BL - Danmarks Almene Boliger.

Det er både absurd og bindegalt hvis dette får lov at ske.

### Vi er medicinen

Lundtoftegade er på andet år på ghettolisten. Det synes vi beboere på mange måder er grotesk. Vi har historisk kæmpet for at få lov til at tage mange kommunale anvisninger, og vi har etableret særlige bo- og levetfunktioner for at skabe plads til mangfoldigheden og give de mest udsatte en chance for at komme på fode. Det har vi gjort, fordi vi mener, det er nødvendigt at være solidariske. Her kan *alle* bo og udvikle sig som hele mennesker. De almene boligområder er små øer, hvor håndværkere, studerende, folk på understøttelse, sygeplejersker, ældre og alt imellem kan bo sammen. Vi spreder en sund smittekæde og indtil for nylig, har det været tydeligt i statistikkerne. Mennesker flytter ind og kommer på fode, nogen bliver boende, og andre flytter

videre ud i verden, med en god demokratisk og fællesskabende ballast. Og vi har endnu ikke løst alle vores udfordringer. Det er vi realistiske nok til at vide.

Vi ved godt, at der er sociale problemer at finde blandt beboerne i Lundtoftgade. Blandt andet fordi vi åbner dørene for alle slags mennesker. Det har vi samarbejdet med vores boligselskab og Københavns Kommune om, i flere år. I vores område er vi faktisk dygtige til at give folk bedre livsmuligheder. Det kan vi se har lykkedes; mange flere unge kom i uddannelse og mange flere fik et arbejde – indtil COVID-19 kom og gjorde mange arbejdsløse.

I Lundtoftgade eksisterer der allerede et godt samarbejde på tværs af både uddannelsesskel, etnicitet, social status og alder. Vi er en social ventil. For ud over at bo i et fællesskab, så tager vi en stor social opgave på os.

Det er en del af vores DNA at løfte i flok.

Parallelsamfundspakken og ghettolisten er en realitet og derfor har vi igangsat mange tiltag for at komme af listen. Vi arbejder hver dag på at skabe muligheder for vores naboer og lokalsamfund. Vi tager ansvar for og løfter velfærdsopgaver med et smil på læben, fordi vi godt kan lide hinanden. Men måske har vi taget, og fået, for stort ansvar for at skabe et hjem, hvor alle slags mennesker kan bo. Vi synes, at det er på tide, at et samlet Folketing tager medansvar.

For uanset hvilken sten vi vender i kølvandet på parallelsamfundspakken og de deraf opståede ghettolister viser der sig nye og grufulde sociale katastrofer. Vi kæmper ikke blot med de akutte men også de forebyggende og de langsigtede vilkår for at skabe den almene boligsektor 2.0. Et hjem for *alle* og en aktiv medspiller i den retfærdige bys udvikling.

Vi har en dybt seriøs lokal strategi, der går over ommærkning til studieboliger, indsamling af uddannelsesbeviser, boligsociale indsatser og stærke lokale samarbejder med bl.a. Nørrebro United. Sidst, men ikke uvæsentligt har vi demokratisk vedtaget en fysisk udvikling for vores område. Ambitiøse planer, der både på den korte og lange bane bringer os i spil og laver helt nye løsninger for bystrategisk udvikling og velfærd.

I den almene boligsektor har man mulighed for at koncentrere sig om andet end friværddi. Når man bor alment, lever man socialt og vil skabe bedre muligheder for den lokale velfærd. Tesen om at *kendskab skaber venskab* er vores friværddi. Vi er naboer og vi vil hinanden - det er den særlige værdi i at bo alment. Derfor er det også paradoksalt og problematisk med et asocialt boligforlig. Det hjælper ikke at sætte mursten før mennesker, for boligpolitik er også social og integrationspolitik.

Derfor arbejder vi fortsat bredt og helhedsorienteret med de grundlæggende betingelser for menneskers liv. Vi ved godt, at de tiltag vi har sat i gang ikke sikrer vores boligsituation alene. Vi kan stadig risikere at miste vores hjem på baggrund af den igangværende samfundsmæssige krise, der sender ledigheden i vejret og økonomien i bund, i kombination med de politiske valg I har truffet for vores boligområde.

Den politiske håndtering af krydsvirkningen mellem parallelsamfundspakken og COVID-19 bliver den mest afgørende faktor for den danske boligpolitik og boliglandskabet de næste mange år. I

stedet for at betragte skadevirkningerne retrospektivt appellerer vi til, at I politikere arbejder forebyggende imod den forestående sociale katastrofe, som vi ser opstå for øjnene af os – fællesskabet er ude af resonans, og I kan handle proaktivt på det nu.

## **VI ER IKKE EN SYGDOM. VI ER FEJLDIAGNOSTISERET VELFÆRD I AKTION**

Folk bor her af alverdens grunde. Vi lever sammen, og i fællesskabet har vi anerkendt styrken i den urbane landsby. Diagnosen bag parallelsamfundspakken analyserer de sociale udfordringer, men behandlingen, der anvises, peger på fysiske nedrivninger.

Parallelsamfundspakken har sin grund i fem kriterier: Etnicitet, uddannelsesniveau, kriminalitet, gennemsnitsindkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. Etnicitetskriteriet har forrang for de andre, og opfyldes dette plus to andre er man en "ghetto". Boligområder, der ikke har over 50 % beboere med "ikke-vestlig baggrund" kan slet ikke klassificeres som en ghetto uanset, hvordan det ser ud med de øvrige karakterer. Dette er betænkeligt i sig selv. Kriterier er udelukkende sat op for beboere i den almene boligsektor i afgrænsede geografiske områder i Danmark, altså en regulær zonepolitik. Vores naboer på den anden side af vejen måles og vejes ikke på samme vis.

Vi er et område, hvor indkomstniveau og tilknytning til arbejdsmarked var i en markant, positiv opadgående kurve. Inden COVID-19 var der stor sandsynligheden for, at vi til december, når de nye lister offentliggøres, ville komme af ghettolisten. Det scenarie ser nu yderst skrøbeligt ud, og den store indsats vi har iværksat for at sikre vores daglige muligheder, boligsituation og lokalsamfunds udvikling er med et sendt til tælling.

For vi oplever nu, at der er mange i vores boligområde, der mister deres job eller går konkurs med deres virksomhed. Arbejdsløsheden stiger og indkomstniveauet falder. Det betyder i sidste ende, at vi alle kan miste vores hjem og at 400 ud af 700 gode boliger skal fjernes. Det er svært at se, hvordan vi beboere skal komme styrket ud af en sådan behandling.

Det må være på tide at se på det almene og sociale liv, der udspiller sig her. Frem for at sammenligne os med Nordsjælland, som det gøres i ghettolistens kriterium om det gennemsnitlige indkomstniveau, der sammenlignes regionalt. Den sammenligning kan vi ikke leve op til.

Det hedder sig, at et enigt Folketing har bakket op om nedlukningen af Danmark. Det er en politisk beslutning at gribe ind overfor COVID-19. Det skal også være en politisk beslutning at gribe ind og suspendere parallelsamfundspakken i tre år, for ellers vil der udspille sig en social katastrofe, der i værste fald kan det ødelægge den internationalt respekterede skandinaviske boligmodel, og sætte sagesløse mennesker ud i angst og uvished.

Det er mange år siden, der har været så akut et behov for boliger, der også er tilgængelige for den almene borger. Det virker derfor uhensigtsmæssigt at lade den nuværende situation løbe løbsk og skubbe ellers velfungerende boligområder ind på ghettolisten. Ydermere sparkes stolte og stærke boligområder ind på "den hårde ghettoliste", med dertilhørende udsmidning af 60% af beboerne. Fundamentet for disse menneskers liv tages bort.

## Vi har vaccinen

Derfor er vores bøn at suspendere den liste i tre år.

Så kan vi arbejde videre med at føre seriøs lokal boligpolitik og skabe nye velfærdsløsninger - uden angsten for at miste vores mest basale rettigheder - vores hjem og vores fællesskab.

Vi i Lundtoftegade, og resten af den almene boligsektor, ved godt at behandlingen ikke kun ligger i symptombehandling. Sundhedssektoren har i mange år arbejdet sundhedsfremmende i et understøttende perspektiv. Vi ved, at medicin også kræver sammenhold og fællesskab. Det er den måde folk forbliver raske på.

Velfærdsstaten og den almene boligsektor er to elementer af det immunforsvar, der skal sikre, at ingen borgere skal gå fra hus og hjem. Parallelsamfundspakken ødelægger velfærdssamfundet. Den er et autoimmunt angreb på en institution i Danmark, som faktisk er vores hjem. Er en af velfærdsstatens største drømme - boliger til alle - værd at ofre på COVID-19 alteret? Hvis pandemien skulle bringe et offer til lazaretter så måtte det meget gerne være parallelsamfundspakken – den vil *ikke* blive savnet. Så lad os bruge pandemien som en portal til en ny og bedre fremtid.

Vi ønsker at give alle vores naboer, ligegyldigt hvor mange eller hvilke kapitaler man er i besiddelse af, kontrol over eget liv, og ikke mindst mulighed for, at påvirke vores fælles livsverden, øge livschancer og graden af tilknytning til samfundet. Det kalder på fællesskab og solidaritet - glemte begreber i den boligpolitiske debat.

Vi kæmper imod den segregerede by. Vi er den blandede by. Vi giver Danmark respiratorisk ilt - hver dag. Den almene boligsektor er en forrygende og solidarisk måde at tage hånd om sociale udfordringer igennem et organiseret og frivilligt civilsamfund.

Vi, der bor i Lundtoftegade og alle andre, der bor i alment boligbyggeri, appellerer nu til jer politikere om, at det er på tide, at I også tænker alment fornuftigt, og at I tager beslutninger, der tager højde for den sociale og sundhedsmæssige virkelighed som COVID-19 har medført.

Vores opfordring er tydelig: Suspendér parallelsamfundspakken i tre år og gør det nu!

For vi er *ikke* et kronisk virus. Vi er medicinen, vi har vaccinen.

--

Med venlig hilsen,

**Afdelingsbestyrelsen - AKB Lundtoftegade**

[www.lundtoftegade.dk](http://www.lundtoftegade.dk)

[Facebook - AKB Lundtoftegade](#)

[Facebook - Lundtoftegade](#)

