



UNDERVISNINGS
MINISTERIET

Undervisningsudvalget
Christiansborg

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

Svar på spørgsmål 217 (Alm. del):

I brev af 25. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Annette Lind (S) stillet mig følgende spørgsmål:

20. februar 2019
Sagsnr.:19/01524

Spørgsmål 217:

”Vil ministeren oplyse, hvordan ministeren kommer frem til, at der siden 2014 ikke er ændret i udgifterne til folkeskolen, jf. debatindlæg i Jyllands-Posten 7/11-18 (Regeringen har hverken sparet på folkeskolen eller forgyldt de frie skoler), når det samtidig fremgår af UNU alm. del - svar på spm. 148, at der fra 2015 til 2017 er givet ca. 1 mia. kr. mindre til folkeskolen?”

Svar:

Det fremgår af indlægget i Jyllandsposten, at kommunernes forbrug på folkeskolen har været stort set uændret siden 2014. Formuleringen om de kommunale omkostninger til folkeskolen dækker over, at kommunerne i 2014 brugte 43,2 mia. kr. (2019-pl) på folkeskolen, mens beløbet i 2017 udgjorde 42,7 mia. kr. (2019-pl), og at der i perioden ses et fald i elevtallet i folkeskolen.¹ Udgiften per elev i folkeskolen er således svagt stigende i perioden, herfra dog undtaget 2015, jf. tabel 1.

Tabel 1
Kommunale udgifter til folkeskolen i perioden fra 2014 til 2017

	2014	2015	2016	2017
Folkeskolen kommunale omk. (mia. kr., 2019-pl)*	43,2	43,8	42,9	42,7
Antal elever**	571.767	568.215	564.986	560.682
Gns. omk. pr. elev (kr., 2019-pl)	75.541	77.157	75.890	76.229

Anm.: *Omkostningerne omfatter det kommunale forbrug til folkeskolen, specialundervisning i regionale tilbud og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

**Elevtallene omfatter elever i folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

¹ Omkostningerne nævnt i indlægget i Jyllandsposten blev opgjort i 2018-priser ex statslige refusioner. Omkostningerne i indeværende besvarelse er opgjort i 2019-priser ex statslige refusioner. Det bemærkes, at besvarelsen til UNU spm. (alm. del) 148 var opgjort inkl. statslige refusioner.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Måles isoleret på omkostningen til folkeskolen i hhv. 2015 og 2017 er det korrekt, at kommunernes forbrug var 1,1 mia. kr. mindre i 2017. Dette er sket som følge af 98 kommuners individuelle prioriteringer og ikke som følge af, at regeringen har valgt at spare på folkeskolen i perioden.

Med venlig hilsen

Merete Riisager