



**Folketingets Social-,  
Indenrigs- og Børneudvalg**

Holmens Kanal 22  
1060 København K  
Telefon 33 92 93 00  
sm@sm.dk  
www.socialministeriet.dk

**Sagsnr.**  
2019 - 1574

**Doknr.**  
681168

**Dato**  
28-03-2019

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 13. marts 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 390 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jacob Mark (SF).

**Spørgsmål nr. 390:**

”Mener ministeren, at man kan bruge den normeringsstatik, som Danmarks Statistik udarbejder, til at sige noget om den faktiske normering i de enkelte daginstitutioner i Danmark, og vil ministeren redegøre for, hvorfor der ser ud til at være forskel på den normering, som Danmarks statistik opgør og den normering, som personalet oplever i hverdagen i daginstitutionen? Spørgsmålet ønskes besvaret forud for besvarelse af samrådsspørgsmålene X og Y.”

**Svar:**

Normeringer er en central del af kvaliteten i danske dagtilbud, og det har gennem mange år været et stort ønske at etablere en statistik, der gør det muligt at følge og sammenligne normeringer i danske dagtilbud.

Arbejdet med at skabe en statistik, der gjorde dette muligt, blev igangsat som led i finanslovsaftalen for 2013. Af denne aftale fremgik, at den daværende regering og Enhedslisten var enige om, at der var behov for at udvikle en ny metode til at opgøre normeringer, og at et udredningsarbejde skulle resultere i en ny retvisende årsstatistik for normeringer i dagtilbud. Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer skulle inddrages i udarbejdelsen af grundlaget for opgørelsen af normeringerne.

Udredningsarbejdet blev lavet under den daværende S/R/SF-regering og selve modellen for statistikken blev udarbejdet under den daværende radikale minister for børn, ligestilling integration og sociale forhold i en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af KL. Arbejdsgruppen hentede i sit arbejde blandt andet inspiration gennem en workshop med interessenter på området med deltagelse af BUPL, FOA, FOLA og DLO.

Der er fortsat en følgegruppe koblet til den nye normeringsstatistik, hvor blandt andet BUPL, FOA og FOLA deltager. Følgegruppen orienteres løbende om arbejdet med statistikken og indgår i drøftelser af udviklingsmuligheder, definitioner mv.



Den nye normeringsstatistik, som udarbejdes af Danmarks Statistik, indeholder alene tal for normeringer på kommunalt niveau. Statistikken, som den opgøres i dag, siger derfor ikke noget om normeringen i de enkelte daginstitutioner.

Som led i Børne- og Socialministeriets datastrategi er et dagtilbudsregister under etablering. Med det nye dagtilbudsregister arbejdes der henimod at kunne opgøre normeringer på institutionsniveau.

Normeringsstatistikken viser den gennemsnitlige normering på tværs af kommunens daginstitutioner baseret på opgørelser af henholdsvis antal ansatte pædagogiske personale og antal indskrevne børn omregnet til fuldtid i løbet af et år.

Statistikken giver på den måde mulighed for at sammenligne kommunernes personalemæssige ressourceforbrug på dagtilbudsområdet hen over et år. Det er også det, der var det oprindelige formål og ønske med statistikken.

Statistikken viser ikke, hvor mange børn, der er per voksen på alle tidspunkter hen over en dag i hver enkelt daginstitution, hvor det pædagogiske personale er sammen med børnene. Der kan være både flere og færre børn pr. voksen end den gennemsnitlige normering i kommunen. Det afhænger eksempelvis af, om børn bliver hentet tidligt, om børn eller voksne er syge, om der holdes møder eller andre interne ressourcemæssige prioriteringer i kommunen.

Der kan derfor være forskelle mellem den normering, de ansatte i de enkelte daginstitutioner oplever, og den normering som opgøres af Danmarks Statistik.

Jeg anerkender dermed også fuldt ud, at der kan være børn, forældre og personale i landets dagtilbud, som oplever udfordringer i deres hverdag. Som når en forældregruppe i en kommune eksempelvis fortæller, hvordan deres børn får udleveret høreværn grundet overbelægning og ekstra meget støj, fordi kommunen ikke har etableret tilstrækkeligt med dagtilbudspladser.

Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, og i den sag har jeg skrevet til kommunen for helt tydeligt at understrege over for dem, at de skal følge de krav, der er i dagtilbudsloven om at sikre børns trivsel og læring i trygge pædagogiske læringsmiljøer.

Der skal være ordentlige vilkår for både børn og personale i vores dagtilbud. Selvfølgelig kan der være steder, hvor det ikke er godt nok, men min klare forventning er, at kommunerne løfter deres ansvar i forhold til at prioritere området.

Generelt viser undersøgelser også, at der er stor tilfredshed blandt både forældre og børn, og den officielle normeringsstatistik viser en fornuftig gennemsnitlig normering. Så når vi drøfter tilstanden på området, er det vigtigt at medtage alle perspektiver og tilgængelige valide data, herunder også den officielle normeringsstatistik.

Med venlig hilsen  
**Mai Mercado**