

*Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udlændinge og Integrationsudvalg, i anledning af deres udvalgs møde i Kalvehave den 6. februar 2019, med fokus på et muligt udrejsecenter på Lindholm*

Kære medlemmer af Udlændinge og Integrationsudvalget.

Nu skal i besøge Kalvehave og ved selvsyn se bare lidt af det, som mange har fortalt jer længe. Nemlig at Lindholm ikke dur som placering for et kommende udrejsecenter.

I har snart hørt alle argumenterne og burde kende de fleste af dem. Lindholm er ikke nogen øde ø, den ligger midt i et velfungerende lokalsamfund, midt i en kommune der, med voksende succes, kæmper for tilflytning, lever af turismen, og ånder for fællesskabet. Et udrejsecenter på Lindholm vil være en bombe under dette. I opnår ikke det i gerne vil med øen, nemlig at få isoleret denne gruppe af udviste asylansøgere. Der er nemlig både lavvandet, færgeafgang og gode busforbindelser lige når man kommer ind med færgen, så selv Christiansborg kan nås på lidt over en time. I kan umuligt mene at det er økonomisk ansvarligt at bruge en lille milliard på etableringen og lade driftsudgiften pr. udlænding stige fra cirka 250.000 i dag til cirka 2 mio. på Lindholm. Og i ved at jeg kunne fortsætte strømmen af argumenter imod et udrejsecenter på Lindholm. Men argumenter og fornuft har indtil videre prellet af på de af jer der har vedtaget det og som sidder med magten (regeringen og DF).

Jeg må derfor prøve at henvende mig til det, som jeg håber og regner med, engang fik jer alle til at gå ind i politik. Jeg er nemlig selv kun kandidat, men jeg kender trods alt flere kandidater fra mange forskellige partier. Selvom vi langt fra er enige, så har vi det til fælles, at vi ønsker at gøre folks liv bedre, at vi ønsker at gøre Danmark til et endnu bedre sted at leve, og at vi mener politik skal løse problemer, ikke skabe nye. Jeg kan kun forestille mig at i, der allerede sidder på borgen engang havde de samme tanker og drømme, og brændte for at føre Danmark i en rigtig og bedre retning. Kære folketingsmedlemmer i udvalget, kan i ikke finde tilbage til jeres politisk brændende hjerte. For hvis i stadig har det, så kan i umuligt gennemføre planerne om udrejsecenter på Lindholm. Lindholm er nemlig blevet det største eksempel på symbolpolitik og politisk arrogance. Og i ved det godt. Vi skal kun et år tilbage for at finde ministerens svar til hr. Martin Henriksen i udvalget, om at der i Danmark ikke findes nogen øer som er brugbare til et udrejsecenter. Vi skal mindre end tre år tilbage, for at høre de selv samme argumenter om at få bedre styr på de udviste udlændinge og gøre livet surt for netop dem, da i etablerede udrejsecenter Kærshovedgård lige uden for landsbyen Bording, og vi har sågar på skrift at udvalgets formand, hr. Martin Henriksen (DF) ikke mener at udrejsecenter Lindholm vil løse problemet.

Kære folketingsmedlemmer, i vil ødelægge et lokalsamfund, spille hasard med vores kommunes fremtid, og bruge oceaner af penge, på et forslag der ikke løser nogen problemer. Et forslag som flytter et problem på tværs af landet og muligvis forstærker det. For man behøver ikke at have læst Psykologi for at tænke sig til hvad det gør ved gruppen af udviste udlændinge når de placeres på en ø. På trods af Lindholms fine placering lige ud for både Møn og Sydsjælland, så vil enhver få ø-kuller inden længe. Når vi presser en gruppe mennesker der ikke har mere at tabe, ja så kan man kun frygte for konsekvenserne. Men nå ja, det er jo heller ikke jeres børn der skal med selvsamme bus til skole, som de frustrerede mænd fra "ø'en". Men prøv nu at huske, at de børn hører til gruppen af børn, som i forhåbentligvis engang drømte om at skabe bedre liv for.

Det i udviser med forslaget om udrejsecenter Lindholm er ikke kun foragt over for et lokalsamfund eller en kommune. Det er foragt overfor det land i ønskede at gøre bedre. Det er foragt over for jeres eget politisk brændende hjerte. Kære udvalgsmedlemmer, lyt til jeres politiske drømme fra fortiden, lad os sammen finde rigtige løsninger på problemerne, og lad os have respekt nok for folket, til ikke at sætte strategi og kommunikation over landets fremtid. Kassér omgående planerne om udrejsecenter Lindholm og vis os at i stadig har et politisk brændende hjerte.

Med venlige hilsener  
Brian Bressendorff  
Folketingskandidat for Socialdemokratiet