

# Udenrigsministeriet

Folketingets Forsvarsudvalg

Asiatisk Plads 2  
DK-1448 København K  
Telefon +45 33 92 00 00  
Telefax +45 32 54 05 33  
E-mail: um@um.dk  
http://www.um.dk



Bilag

Sag/ID Nr.  
2019 - 14978

Enhed  
JTK

Dato  
23. april 2019

## **FOU alm. del – svar på spørgsmål 69 fra Eva Flyvholm stillet den 28. marts 2019 til udenrigsministeren.**

### Spørgsmål

Talte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen sandt, da han ved pressemødet den 21. marts 2003 i Statsministeriet efter afstemningen om beslutningsforslag B 118 sagde om Irak og landets diktator Saddam Hussein at ”dertil kommer risikoen for, at han snart råder over atomvåben”?

### Svar

Jeg kan henvise til det, der fremgår af krigsudredningen om spørgsmålet om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

Forskerne konkluderer bl.a. på s. 314-315 i krigsudredningens bind 1, at:

*”spørgsmålet [har] været rejst, om den danske regering talte usandt om eksistensen af masseødelæggelsesvåben i Irak. Svaret på det spørgsmål er afvisende. Regeringen byggede på FE’s trusselsvurderinger, hvori det blev antaget, at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Alle troede de fandtes, men måske overdrev regeringen oplysningernes troværdighed, ligesom der er eksempler på, at regeringen strammede oplysningerne.”*

Forskerne skriver desuden på s. 163 i krigsudredningens bind 1, at:

*”Indtrykket er, at udenrigsministeren synes at stramme trusselsvurderingerne, således at sandsynligheden for eksistensen af masseødelæggelsesvåben vurderes højere, end der er belæg for i det bagvedliggende materiale [...] Dette betyder imidlertid ikke, at ministrene*

*bevidst løj om masseødelæggelsesvåbnene, sådan som kritikere senere har hævdet. Som Frederic Bozo har fremført i sin beskrivelse af de amerikanske og britiske beslutningstageres udmeldinger, de overdrev truslen, men de troede oprigtigt på den i lyset af det ændrede trusselsbillede efter den 11. september.”*

Herudover skriver forskerne på s. 327 i krigsudredningens bind 3, at:

*”det var almindeligt accepteret – også blandt modstandere af krigen – at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Det må også karakteriseres som en rimelig antagelse, at Saddam Hussein havde våbnene, idet regimet ikke havde redegjort for alle de våben, man havde før Golfkrigen, og regimet havde tidligere talt usandt om sine våbenprogrammer. Det kan dog konstateres, at den danske regering (ligesom den amerikanske og britiske) ”strammede” efterretninger, som i forvejen var fejlbehæftede og byggede på skøn og antagelser.”*

Med venlig hilsen

Anders Samuelsen