

Furesø Bibliotek.

Det var et rigtig fint arrangement. De to skuespillere var meget behagelige at have på besøg og klarede selv det hele med at slæbe ind, stille op osv.

Børn og forældre har givet gode tilbagemeldinger - de yngste 2-4 årige var meget med i det rolige og hyggelige forløb, mens det måske var lidt tamt for de lidt ældre børn. Det var dog ikke noget, der gjorde noget - alle var med og deltog aktivt i forestillingen.

Den ene skuespiller læste højt af tre Ib-historier og inddrog børnene i fortællingen, og jeg er sikker på, det har givet Ib-universet et ekstra skub.

Fin og meget enkel scenografi, som passede fint til historierne.

Udtalelse i forbindelse med teaterforestillingen om hunden Ib.

Hjortkær børnehus i Roskilde, havde tirsdag d. 20/3 – 18 besøg af "Det Ny Dukketeater" med de to dygtige herrer Niels Ingolf og Jørgen Storebjerg.

Alle børnene havde glædet sig rigtigt meget til at få besøg af hunden Ib, men særligt på Da Vinci stuen (børn fra 2-3 år) var glæden nok allerstørst. Vi er nemlig begyndt at arbejde med hunden Ib og Ib bøgerne gennem alle vores læreplanstemaer året rundt, så hunden Ib er blevet en rød tråd igennem vores forskellige aktiviteter og læringsmiljøer.

Vi blev taget rigtigt godt imod af Niels Ingolf og Jørgen Storebjerg, da vi forventningsfuldt sætte os til rette i teateret. Der herskede ro og hyggelig stemning, selv om vi sad ca. 50 børn og voksne på lidt plads.

Forestillingen var overskuelig og enkel, så selv de mindste børn, kunne følge med og forstå, hvad der foregik.

Indledningen med sang og præsentation af Ib og hans hus fungerede godt. Puslespillet, hvor vi skulle samle Ib og svare ja og nej var også fint. At der var 3 forskellige bøger og det hele blev gentaget 3 gange var godt tænkt, da 3 er et magisk antal, ligesom det også er i eventyrene. Det gav også en helhed at vi på den måde fulgte Ib og hans dag igennem de 3 bøger.

Vi oplevede vores børn meget optaget og engagerede i stykket. De var rolige og sad koncentreret den halve time som stykket varede (en halv time er meget tilpas)

Vi talte med børnene om stykket bagefter og de kunne hver især fortælle lidt om, hvad de syntes der havde været spændende. Nogle børn snakkede om Ib's hus, andre at Ib var en værre drillepind, der var et barn der nævnte at puslespillet var sjovt og en anden spurgte om vi skulle have pølser til frokost...

Da forældrene kom for at hente børnene, blev der også fortalt til mor og far at de havde haft besøg af Ib og endda fået en gave af Ib. Bogen bragte stor lykke.

Vi syntes det var et rigtig godt og hyggeligt teaterstykke, og vi vil gerne sige tusind tak for at I kom og besøgte os. Det var en stor oplevelse for os alle.

Mange Ib hilsner fra os på Da Vinci stuen og resten af huset.

Mia, Lau og Ulla.

