



Den 5. april 2019

Urealistisk og misvisende skelnen mellem "frivilligt arbejde" og "tjenesteydelser" i Kirkeministeriets nyligt udsendte vejledning til årsregnskab for trossamfundene uden for folkekirken.

Kirkeministeriet har netop udsendt deres vejledning til årsregnskab for trossamfund udenfor folkekirken.

http://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/officialt/Vejledning_om_indberetning_af_aarsregnskaber_for_anerkendte_trossamfund_-_Til_Erhvervsstyrelsen_8._februar_2019_ERST-konverteret.pdf

Udover en række mindre indsigelser (se bilag), så har vi en principiel indsigelse vedrørende arten af frivilligt arbejde.

I vejledningen henvises til bekendtgørelsen om Trossamfundsregistrets § 17 afsnit 2:

*§ 17. Årsregnskabet skal ud over at leve op til kravene for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A i årsregnskabsloven indeholde oplysninger om det samlede beløb, trossamfundet henholdsvis menigheden har modtaget i donationer i regnskabsåret. Som donationer anses kontantbeløb, bortset fra medlemskontingent, samt økonomisk støtte i form af lånegarantier, varer, **tjenesteydelser** og fast ejendom m.v. Oplysninger om indirekte støtte i form af **frivilligt arbejde** og udenlandske religiøse forkyndere skal ikke fremgå af oversigten over donationer.*

Stk. 2. Årsregnskabet skal endvidere indeholde oplysninger om, hvorvidt trossamfundet henholdsvis menigheden i regnskabsåret har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der enkeltvis eller samlet overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

Heri indgår begrebet tjenesteydelser. Den beskrives i vejledningen som en arbejdsindsats, som kan prisfastsættes ligesom en vare.

Der nævnes to eksempler: Rengøring og hjælp til flytning – og der nævnes et medlem, der er håndværker eller revisor, og som udfører arbejdet uden løn.

Derudover beskrives frivilligt arbejde som fx kasserer, pr-medarbejder, oplæser, korsanger eller anden deltagelse i kirkeligt arbejde.

Udfordringen med disse definitioner er, at tjenesteydelser jf. vejledningen skal prissættes og indregnes i donationslisten, mens frivilligt arbejde ikke skal.

I frikirker udfører vi frivilligt arbejde på langt flere områder end de medtagne eksempler. Rengøring er i mange kirker fx delt ud på mange hænder, hvor man skiftes til at tage opgaven. Derudover er socialt arbejde – herunder økonomisk og familierådgivning - også en del af kirkers aktiviteter, og de frivilliges indsats her kan ikke værdisættes.

Vejledningen er med andre ord ikke dækkende og rejser en lang række spørgsmål, udover at den pålægger den enkelte menighed en tung administrativ opgave i f.t. at registrere tjenesteydelser – hvem, hvor mange timer - og hvordan værdisættes disse?

Er det kun håndværkere eller revisorer med uddannelse inden for det udførte arbejde, der skal indregnes, eller er det karakteren af det udførte arbejde, der afstedkommer, at det er en tjenesteydelse, der skal indgå i opgørelsen? Hvis flere hjælper frivilligt til med en ombygning, skal vi så opgøre de håndværksuddannedes indsats som en "tjenesteydelse", mens de andre blot er almindelige "frivillige"?

For os giver det ikke nogen mening at skelne imellem "tjenesteydelser" og "frivilligt arbejde", hvordan dette så end defineres. Vi har kun frivilligt arbejde. Ud over hele frivillighedsdanmark, hjælper mennesker til – og nogen hjælper til inden for det område, som de også professionelt arbejder med.

Det er et udtryk for forskelsbehandling, hvis vi som trossamfund uden for folkekirken skal skelne imellem disse former for frivillighed og pålægges den administrative byrde, som det er, hvis vi skal opgøre værdien af dele af den frivillige arbejdsindsats.

Vi anmoder derfor om, at begrebet "tjenesteydelser" tages helt ud af bekendtgørelsen.

Og vi anmoder ligeledes om, at der laves en overgangsordning for opgørelse til donorlisten, der ellers har deadline den 31. maj 2019. Med den sene vejledning og de principielle spørgsmål, den rejser, så er denne deadline ikke realistisk.

Med venlig hilsen



Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær
Tlf. 42 42 22 15
mwl@frikirkenet.dk