

Schiller Institut

53 57 00 51; 35 43 00 33

si@schillerinstitut.dk

www.schillerinstitut.dk

Anmodning om et foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg om Glass/Steagall-bankopdeling og andre tiltag, som et nødvendigt tiltag på bankskandalerne og ustabiliteten i finansverdenen.

De seneste bankskandaler, inklusive hvidvaskningsanklagerne imod Danske Bank og skandalen om udbytteskat, hvor en række af Europas største banker har været involveret, har bragt en Glass/Steagall-bankopdeling på dagsorden igen i Danmark, senest i Deadline den 20. oktober 2018 (Se: <https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-9/deadline-2018-1020?queryhash=!%2F00%3A16%3A03>).

Schiller Instituttet gjorde Glass/Steagall-bankopdeling kendt i Danmark, da formand Tom Gillesberg og andre aktivister stillede op til Folketingsvalg i 2011 med sloganet "Glass-Steagall – eller kaos", og vi vil gerne underbygge, hvorfor det er et absolut nødvendigt tiltag i dag.

På Deadline blev Glass/Steagall-bankopdeling, Roosevelts respons til bankkrisen i 1929, diskuteret som en vigtigt parallel til i dag. Ophævelsen af loven under præsident Clinton i 1999, blev beskrevet som et vendepunkt i afregulering af finanssektoren, som har skabt stor ustabilitet, og at denne ustabilitet nu må skæres væk.

Schiller Instituttet vil også gerne informere udvalget om, at der er mange tegn på et nyt finanskrak større end i 2008. Selv den Internationale Valutafond har advaret om, at "store udfordringer står foran den globale økonomi, hvis en ny stor depression skal forhindres", i deres nylige Global Financial Stability Report October 2018: A Decade after the Global Financial Crisis: Are We Safer? Rapporten fremhæver gældsboblen i udlån til virksomheder og at penge strømmer ud af de såkaldte "emerging markets", noget som skaber stor ustabilitet. Dertil kan man tilføje problemet med den gigantiske derivatboble (afledede finansinstrumenter), som en af de mange tikkende bomber i finansverden.

Der skal kraftigt ryddes op, hvis vi skulle undgå finanskrak, og sikre langsigtede kreditter

til den produktive økonomi, bl.a. bør Danmark aktivt deltage i den fremvoksende internationale alliance for Den Nye Silkevej.

Schiller Institutet vil gerne fremlægge vores løsninger i form af Lyndon LaRouches fire økonomiske love:

1. Glass/Steagall-bankopdeling og reform af den finansielle sektor;
2. National kreditskabelse;
3. Investeringer i infrastruktur og på områder, som øger produktiviteten i økonomien som helhed; og
4. Satsning på fusions- og rumforskning og andre videnskabsstunge områder, som vil være af afgørende betydning for den fremtidige økonomiske udvikling.

Derudover vil vi gerne forklare nødvendigheden af en firemagtsaftale mellem USA, Rusland, Kina, og Indien for etableringen af et nyt Bretton Woods kreditsystem.