



Forsvarsudvalget
Christiansborg

FORSVARSMINISTEREN

30. august 2018

Folketingets Forsvarsudvalg har den 3. august 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 104 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF).

Spørgsmål nr. 104:

”Ministeren bedes opgøre Ruslands oprustning – udgifter til materiel som personel – i samtlige værn, år for år, fra og med 2000 til og med 2017. Ministeren bedes yderligere oplyse, hvorvidt denne oprustning bør give anledning til uro og bekymring for NATO.”

Svar:

Til brug for besvarelsen har Forsvarsministeriet indhentet oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste vedrørende Kinas og Ruslands forsvar. Oplysningerne vedlægges besvarelsen.

Udviklingen i forsvarsbudgetter og væbnede styrker for Rusland i perioden 2000 til og med 2017 viser en generel stigning i de russiske forsvarsudgifter over de seneste 18 år.

Det er naturligvis bekymrende, når Rusland samtidig udfordrer den europæiske sikkerhedsarkitektur gennem bl.a. den ulovlige annektering af Krim, destabiliserende handlinger i Østukraine, cyberangreb og landets selvhævdende militære adfærd i Østersøregionen.

Her er tale om et styre, der har vist, at det ikke respekterer Folkeretten, og som opfører sig aggressivt med stor usikkerhed og risiko for fejkalkulationer samt utilsigtede eskalationer til følge. Dette syn på Rusland blev bekræftet af stats- og regeringscheferne under sommerens NATO-topmøde.

Dertil går Rusland målrettet efter negativt at påvirke og modarbejde de internationale samarbejdsstrukturer, vi i Danmark og den vestlige verden har som grundlag for at skabe fred og stabilitet.

Det er da også derfor, at vi fra Danmarks og NATO's side handler og styrker NATO's kollektive afskrækkelse. Samtidig er det NATO's tilgang, at der bør søges meningsfuld dialog med Rusland for bl.a. at sikre risikoreduktion.

Jeg glæder mig over, at et bredt flertal i Folketinget deler denne analyse og står bag forsvarsforliget og det substantielle løft til Forsvaret.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen