



Udtalelse fra fællesmøde 28.10.2017 til medlemmer af Folketingets forsvarsudvalg:

Dansk oprustning truer befolkningernes sikkerhed – opfordring til omrustning!

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling. Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten for en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen.

Som led i debatten om nyt dansk forsvarsforlig udtaler de forsamlede til fællesmøde i fredsmiljøet i denne weekend, at de foreløbige foreslåede krigerske oprustningsinitiativer er nyttesløse og farlige, og vi opfordrer til *omrustning* til fredeligere færden:

Vi opfordrer den danske regering til, i stedet for at bruge penge på militært isenkram og nye offensive brigader, at forfølge det politiske og diplomatiske spor og genoptage tillidskabende samtaler og handelsforbindelser med Rusland og desuden at give massiv økonomisk støtte til freds- og konfliktforskning og -uddannelse på universitets-niveau.

I fredsmiljøet har vi i hele vores levetid påvist, at mens dansk deltagelse i USA's krige med tvivlsomme resultater har medført, at vores land har vundet mange erfaringer i krigsførelse, har vi stille og roligt mistet rigtig mange kompetencer i det, vi kalder fredsførelse.

Efter vores opfattelse er tanken om, at nationalt forsvar, sikkerhed, tryghed og fred kan opnås og sikres med militære midler gammeldags. Selve forestillingen om, at et land kan opruste for at opnå offensiv angrebsevne, vil blive betragtet som en trussel og medføre en farlig gensidig oprustningsspiral, der truer sikkerheden med udbrud af krig.

"Som civilsamfundsorganisation mener vi, at befolkningerne rundt om Østersøen ikke har nogen interessere i, at deres regeringer fortsætter den nuværende propagandakrig, gensidige dæmonisering og oprustning. Vi beder dem derfor stilfærdigt og indtrængende om at sætte sig til forhandlingsbordene for at tale deres uenigheder og grundlæggende konflikter igennem på fredelig vis som civiliserede mennesker," siger bestyrelsesformand, Hasse Schneidermann.

Fredsmiljøet.dk er et netværk af fredsgrupper, der arbejder på at få oprettet et fredsmiljøet i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsmiljøet, der kan være med til at udvikle et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år.

Vi ønsker at vende udviklingen og mener ikke, at USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål; men at det er på høje tid at vi udvikler en selvstændig dansk, nordisk og fælles europæisk politik på området.

Vi foreslår derfor aktuelt at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklærede fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.