



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 19-04-2017
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPLNCC
Sagsnr.: 1702708
Dok. nr.:

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 28. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 721 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Schnoor (ALT).

Spørgsmål nr. 721:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan fordelingen mellem offentlige og private investeringer er i forhold til udvikling af ny medicin?”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen modtaget følgende bidrag fra uddannelses- og forskningsministeren om offentlige og private investeringer i udvikling af ny medicin:

”På forskningsområdet er det ikke muligt entydigt at isolere forskningsinvesteringer til udvikling af ny medicin på tværs af videnskabelige hovedområder.

Det nærmeste estimat, der kan gives for de offentlige investeringer, er at fokusere på sundhedsforskning udført på de offentlige forskningsinstitutioner. Her blev der i 2015 udført offentlig forskning for 7,55 mia. kroner. Forskningen sker især inden for klinisk medicin, basal medicin, samt samfundsmedicin og folkesundhed.

For så vidt angår private investeringer til udvikling af ny medicin, er det heller ikke muligt entydigt at isolere det præcise beløb for investeringerne.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er industrien den branche, der har de største udgifter til forskning og udvikling inden for erhvervslivet. En underkategorisering inden for industrien viser, at udgifter til ”Fremstilling af farmaceutiske råvarer, medicinalvareindustri” udgjorde 9,05 mia. kr. i 2015. Dette svarer til 41 pct. af industriens udgifter til forskning og udvikling, og 24 pct. af erhvervslivets samlede udgifter til forskning og udvikling.”

Jeg henholder mig til det af uddannelses- og forskningsministeren oplyste, idet jeg samtidig bemærker, at der generelt er langt fra de første investeringer i forskning til udvikling af et godkendt lægemiddel.

Med venlig hilsen

Karen Ellemann / Liv Nordin Christensen