

Folketingets Finansudvalg

Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Sagsnr.
2017 - 354

Doknr.
446435

Dato
10-02-2017

Folketingets Finansudvalg har den 17. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 206 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget Nick Hækkerup (S).

Spørgsmål nr. 206:

Vil ministeren oplyse den årlige realvækst i indkomst for befolkningerne i USA, UK, Frankrig, Kina, Thailand, Vietnam, Norge, Sverige og Danmark fordelt på deciler for perioden 1990 til 2016?

Svar:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke kendskab til og erfaringer med en statistik, der gør det muligt at oplyse den årlige reale indkomstudvikling opdelt på indkomstdeciler fra 1990 til 2016 for den udvalgte gruppe af lande.

Spørgsmålet har afledt, at ministeriet har forsøgt at finde en egnet opgørelse. Det har været muligt at finde en opgørelse af den årlige udvikling i real disponibel indkomst frem til 2008 for nogle af de ønskede lande, jf. tabel 1.

Det skal bemærkes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke sædvanligvis beskæftiger sig med at opgøre og sammenligne den reale indkomstudvikling opdelt på indkomstdeciler mellem lande. Desuden er opgørelsen ikke som standard en tilgængelig del af OECD's database.

Tabel 1										
Udviklingen i real disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler fra midten af 1990'erne til 2008										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Pct. pr. år</i>									
USA	-0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,2
UK	0,5	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	4,0
Frankrig	1,2	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	2,4
Sverige	0,8	1,3	2,0	2,5	2,8	3,0	3,2	3,3	3,4	4,3
Danmark	0,3	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	2,7

Anm: Gennemsnitlig årlig indkomst pr. indkomstdecil deflateret med udviklingen i forbrugerpriserne.

Kilde: "Income Inequality in the European Union", 2012, Kaja Bonesmo Fredriksen, Economics Departement working papers no. 952, OECD, tabel 3.

Forskelle på tværs af lande, herunder vedrørende indkomstfordeling og -vækst, bør generelt fortolkes med forsigtighed, idet der kan være forskelle på de betragtede lande med betydning for opgørelsen, herunder institutionelle rammer, velstandsniveau i udgangspunktet mv.



Hertil kommer, at opgørelserne ikke tager højde for ændringer i værdien af gratis eller subsidieret offentlig service, herunder uddannelses- og sundhedsydelser, som kan have betydning for udviklingen i befolkningernes samlede forbrugsmuligheder.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll