



## Violinbygger Jens Stenz

Medlem af Violinbyggernes Mesterlaug i Danmark  
Member of the International Society of Violin and Bow Makers

Åbent brev til hele Danmarks Kulturminister

Kære Mette Bock, Kære Kulturminister

Jeg skriver til dig efter at have læst i medierne om dine nye tanker om at splitte Radiosymfoniorkesteret og Radiokammerkoret ud fra Danmarks Radio.. der forlyder også rygter om en slags fusion med Det Kgl Teater ?

Jeg håber det er resultaterne af en mareridts drøm som jeg snart vågner op fra...jeg håber det er noget du har fundet på uden at gennemtænke det ordentligt..!

I baggrunden af denne mareridt-drøm ligger også en seriøs trussel om at fjerne Copenhagen Philharmonic Orchestra fra det kulturelle landkort..!

Hvad er det der gør at i folkevalgte politikere hele tiden har en enorm trang til at hugge hoveder af ordentlige og meget dygtige kunstnere.? Hvad er det der gør jer så (undskyld udtrykket) liderlige efter at lave om...skære ned...omstrukturere...udradere....altsammen i håbet om at jeres "innovative" tiltag kan mærkes og ses på den økonomiske laveste fællesnævner.

At trække Radiosymfoniorkesteret ud af DR og fyre Copenhagen Philharmonic Orchestra har ikke noget med kulturminister arbejde at gøre - det er en kynisk magtdemonstration!

Som kulturminister har man pligt til og ansvar for, at gøre alt for at bevare og forædle kulturen og dens vilkår – men man har ikke ret til at være destruktiv !

Danmark har i de sidste mange år været plaget af kulturministre som alle har ført en sej og destruktiv vendetta for, at gøre livet for symfoniorkestrene til en helt urimelig kamp for overlevelse..!

Hvad er det der gør at i som kulturministre danser som små skødehunde efter den til enhver tid siddende finansminister og tror at i gør landet en tjeneste ved at skære ned og skære ned....?

Hvad er det for en sado-masochistisk tendens der gør at i føler at det er positivt at nedlægge institutioner som har en lang historisk tradition og som er en så vigtig del af vores identitet som Danskere..?

Kultur er jo et underligt diffust begreb og så alligevel ikke...kultur handler jo i bund og grund om at udvikle og bevare...at kultivere..at dyrke...at få til at gro...!

Jeg føler at du med din politik som kulturminister fejler, hvis du virkelig tror at man kan trække Radiosymfoniorkesteret, kammerkoret, radioens big band, børnekor ud af danmarks radio og spare penge.

Da vi i sin tid fik Brian Mikkelsen som kulturminister var der raslen med sablerne om at nedlægge/fusionere orkestre for at spare penge.

Da vi fik Marianne Jelved blev Underholdningsorkesteret fyret på trods af tusindvis af protester fra danskerne og fra udenlandske musikere, dirigenter, professorer, musikere...men uden positivt resultat.

Da vi fik Uffe Elbek var der igen tale om at fyre Copenhagen Philharmonic Orchestra og et andet af landsdelsorkestre.

Da vi fik Bertel Haarder gik jagten igen efter orkestrene med stærke nedskæringer....så jeg kan godt se hvor du henter din inspiration..dette er der jo ikke noget nyt i !! Nu må det imidlertid være nok...fru Bock!

Min gamle faster Anna plejede at sige at "virkeligheden er altings prøve". Jeg synes du skal prøve at se på virkeligheden og ikke lade dig forblænde af din egen politik som er ved at skride ud på skæv kurs !

Er det ikke på tide at vi får en kulturminister som tør gå stik imod strømmen.? En kulturminister som tør sige til landets finansminister "beklager ..nedskæringer kan der ikke blive tale om...vi skal tvært imod investere i mere symfonisk musik...mere kunst...flere kreative mennesker og frem for alt mere dansk identitet !

Kunst og kultur er jo disse dejlige brændpunkter hvor skaberkraft og nytænkning mødes og netop skaber identitet. Vi ved alle hvor gavnligt det er for børn at lære at synge og spille på instrumenter...og vi ved alle hvor vigtig musikken og den musikalske opdragelse er når vi sidder med parkinson og Alzheimer på et plejehjem. Musik og lyd er det første vi lærer og det er det absolut sidste vi glemmer!

Jeg er for nylig blevet besøgsven for en dejlig familie fra Syrien. De er flygtet fra et land hvor man bomber skoler, museer, biblioteker, kulturskatte og religiøse/historiske bygninger. Nu vil de gerne integreres i det danske samfund...og så kommer de til et land hvor man, via nedskæringer, bomber skoler, biblioteker, kulturskatte og religiøse/historiske bygninger.....og vi ender snart med at stå i en tåbelig forlegen situation, hvor vi ikke ved hvad vi skal tænke --da vi er ved at miste vor identitet !

Kære Mette Bock...vil du ikke godt gøre en positiv indsats som du vil blive husket for...?  
Samtlige tidligere kulturministre har jo trukket et langt negativt spor efter sig (jeg mener kulturministre gennem de sidste 30 år !)... Og disse kulturministrenes "kanon" kommer da helt i et skævt lys når du som minister skærer ned..!

Tal med din finansminister....forklar ham at de 12 milliarder kroner som blev snydt ud af landet af en eller anden smart fyr i Saudi Arabien eller Qatar – selvfølgelig skal betales tilbage. Liberalisme er sådan et fint ord. Liberal Alliance lyder da meget fint....men det klinger falsk når det bliver brugt til at føre en politik som, set med mine øjne, er totalt forstenet.

Med venlige hilsener



Jens Stenz

Violinbygger i Århus