

Skrevet på baggrund af en artikel i kristeligt dagblad "Handicappede glemmes i kirken" d. 01/08

I forgårs havde Kristeligt Dagblad en artikel om at mennesker med handicap (kristeligt dagblad skriver stadigvæk "handicappede" men lad det ligge) ekskluderes fra kirken. Kilderne er kristelig handicap forening.

Kristelig handicap forening er dels en organisation, der hører hjemme på den kirkelige højrefløj (indre mission) og dels trods navnet en forening der beskæftiger sig med folk med psykiske handicap (og altså ikke en bred handicap forening som navnet antyder). Jeg har ved flere omgange påtalt det. Så hvad er det lige for en bredde man hentyder til?

Jeg mener ikke at folk med fysisk handicap er ekskluderet af kirken. Jeg mener at kristelig handicap forening er for smal en forening til at kunne udtale på alle mennesker med handicap vegne. Når man eksempelvis skriver, at "handicappede forstår ikke sproget i gudstjenesten" så gælder det i hvert fald ikke alle med handicap.

Min pointe kommer nu. Der sidder åbenbart en gruppe i folkekirken og arbejder med forholdet mellem mennesker med handicap og kirken. Jeg håber at gruppen, som [Steen Skovsgaard](#) er formand for er opmærksomme på at gruppen af mennesker med handicap er bredderede end gruppen af kirkelige foreninger for mennesker med handicap. Det er de efter min vurdering på to områder. Dels ligger de foreninger jeg kender til et stykke ude på den kirkelige højrefløj. Og dels er der simpelthen ikke en forening der omfavner alle handicapgrupper. Er der behov for det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke haft tid til at gøre noget ved det frivilligt og jeg har ikke fået lov til at gøre det professionelt.

Udarbejdet af Michael Pedersen

Cand. Theol, journalist og højskolelærer

Selv født spastiker