

UDENRIGSMINISTERIET

27.maj 2016

Spørgsmål fra Udenrigs-
udvalget til udenrigs-
ministeren af 4. maj 2016.
URU alm. del. spm. 259.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Gjerskov (S)

Spørgsmål 259:

Vil ministeren kommentere artiklen fra Inter-Parliamentary Union, IPU e-bulletin no. 4 fra den 27. april 2016, og herunder oplyse, om regeringen har planer om at være ligeså ambitiøs som de østeuropæiske lande vedrørende implementeringen af FN's verdensmål (<http://us8.campaign-archive1.com/?u=1ad826db47d771b01de9c3a2a&id=f8b6575717&e=c99f7c4ca3>)?

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af bl.a. URU alm. del spm. 178 af 31. marts 2016 og besvarelse af URU alm. del spm. 201 af 5. april 2016, er regeringen i gang med at formulere en samlet handlingsplan for Danmarks nationale og internationale opfølgning på FN's 2030 dagsorden og verdensmål. Danmark vælger dermed samme tilgang som Sverige og Finland, som vil hhv. lave en handlingsplan og revidere den eksisterende bæredygtighedsstrategi.

Den omtalte IPU-erklæring vurderes at omhandle anbefalinger fra parlamenterne i de omtalte central- og østeuropæiske lande og ikke landenes egentlige planer for opfølgning på FN's verdensmål.

Jeg er meget enig i, at parlamenter har en vigtig rolle i implementeringen af verdensmålene, herunder gennem at integrere 2030 dagsordenen og verdensmålene i deres arbejde, stimulere den offentlige debat og øge kendskab til verdensmålene i befolkningen ved blandt andet at omsætte verdensmålene til national kontekst, samt at bidrage til monitorering af fremskridt. Som nævnt i samråd vedr. opfølgning på verdensmålene samt i besvarelse af URU alm. del spm. 128 af 3. februar 2016 deltager regeringen gerne i dialog med Folketinget, herunder evt. med et tværgående netværk, om Folketingets engagement i verdensmålene. Jeg ser også frem til at høre mere om Folketinget eventuelle planer om en aktiv rolle for Folketinget i opfølgningen af FN's verdensmål, herunder også evt. nyttige erfaringer fra brug af IPU's værktøjskasse (toolkit) for parlamenters selv-vurdering af rammer og praksis for engagement i opfølgningen på verdensmålene.