

Sundheds- og Ældreministeriet

TALEPAPIR

Det talte ord gælder

[15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget]

Samrådsspørgsmål AQ (stillet af Julie Skovby (S))

Vil ministeren redegøre for prognosen for udviklingen i fødselstallet de kommende år? Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at tilbuddet til fødende kvinder fremover kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området?

Samrådsspørgsmål AR (stillet af Julie Skovby (S))

Hvordan vil ministeren sikre, at landets fødeafdelinger kan give alle fødende kvinder et tilbud, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangerområdet, når fødeafdelingerne hen over sommeren står over for et babyboom, og når regeringen har skåret i bevillingerne til svangreområdet med 25 mio. kr. om året i forhold til den bevilling, den tidligere SR-regeringen havde prioriteret til området?

[Indledning]

Tak for de to spørgsmål, som jeg vil tillade mig at besvare samlet efter aftale med udvalgsformanden.

Lad mig indlede med at slå fast, at det skal være trygt og sikkert at føde på de danske fødeafdelinger.

[Babyboom]

Det gælder selvfølgelig også om sommeren, som er det tidspunkt på året, hvor der som regel fødes flest børn i Danmark.

Politiken kunne for nylig bringe historien, at der så ventes endnu flere fødsler denne sommer, og skrev endda, at et "babyboom" rammer Danmark".

Og det er rigtigt, at vi de sidste år har oplevet et stigende fødselstal efter flere års små årgange.

I 2013 var vi helt nede på ca. 56.600 fødsler [56.606], mens vi i 2015 havde ca. 58.800 [58.828] fødsler af levendefødte.

[Prognose for udviklingen af fødselstallet de kommende år]

Spørgeren ønsker en redegørelse for prognosen for udviklingen i fødselstallet de kommende år.

Jeg kan oplyse, at der i følge Danmarks Statistik vil være tale om et stigende fødselstal i Danmark over de kommende år.

I 2016 forventes knap 60.000 levendefødte [59.829], hvilket over de næste ti år forventes at stige til godt 72.000 i 2026 [72.493].

- Om fem år forventes et fødselstal på ca. 68.000 i 2021 [68.386], hvilket svarer nogenlunde til fødselstallet i år 2000 [67.727].

Her skal der selvfølgelig tages forbehold for, at tallene er fremskrevet på baggrund af historikken på området, og at disse tal således godt kan ændre sig afhængig af den reelle udvikling.

Jeg kan kun gisne om, hvorfor vi kan se denne stigning, og jeg tror næppe, at vi kan tildele DR's event "Knald for Danmark" i oktober sidste år hele æren.

- Det kan skyldes en øget økonomisk optimisme, hvilket man som siddende regering jo kun kan glæde sig over.
- Og det kan også skyldes, at det nu er større årgange, der begynder at stifte familie.

- 1983 var ifølge Danmarks Statistik den hidtil mindste årgang, og det har selvfølgelig en betydning for fødselstallet, når der er færre til selv at få børn.

Selv synes jeg, at der er tale om en glædelig tendens. For alle de nye familier og for Danmark.

[Initiativer på fødselsområdet]

Herefter spørges jeg om, hvilke initiativer jeg vil tage for at sikre, at tilbuddet til fødende kvinder fremover lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området?

Jamen, jeg kan kun gentage det, som jeg har sagt og skrevet så mange gange før til udvalget:

- Det er regionernes ansvar at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.
- Og det er et ansvar, som jeg har en klar forventning om, at de lever op til.
 - Og jeg har da heller ikke hørt regionerne sige andet.

Regionerne har et ansvar for at tage højde for udviklingen i netop deres region og sikre en prioritering, der afspejler de faktiske behov.

- Det gælder også i forhold til antallet af fødsler og i forhold til, hvilke ressourcer, de fødsler kræver for, at de nye familier får den bedst mulige start.

Der skal ikke herske tvivl om, at alle gravide selvfølgelig skal kunne føle sig trygge ved at føde på en af landets fødeafdelinger.

[Rettidig omhu]

Jeg kunne i samme artikel i Politiken læse, at fødeafdelingerne er gået i gang med forberedelserne og blandt andet øger bemanningen hen over sommeren.

- Heldigvis har man jo ofte 9 måneder at forberede sig på en fødsel.
- Det gælder for den fødende.
- Det gælder for det dygtige personale, der skal hjælpe med at bringe børnene til verden.

- Og så gælder det selvfølgelig også for regionerne.

[Baggrund for udmøntningen af øremærkede midler]

Regionerne går jo langt fra tomhændede til opgaven.

- Som I ved, blev der under den forrige regering – afsat nogle midler fra 2015 og frem, der var øremærket landets fødeafdelinger.
 - I 2015 drejede det sig om 35 mio. kr.

Under denne regering er der øremærket 50 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

- Det svarer i betydeligt omfang til det beløb som den tidligere regering havde øremærket til området.

Dertil har denne regering løftet sundhedsområdet med 2,4 mia. kr., hvilket er væsentligt mere, end den tidligere regering lagde for dagen.

Og i den netop indgåede økonomiaftale med regionerne sikrer vi endnu bedre økonomiske rammer for sundhedsområdet.

Så alt i alt er der flere midler til sundhed under denne regering.

Og regionerne kan og bør prioritere fødselsområdet inden for deres samlede økonomiske ramme, hvis de vurderer, at det er en forudsætning for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.

[Flere jordemødre og en styrket indsats]

Med afsæt i udmøntningen af de 50 mio. kr. for 2016, kan vi se, at regionerne er i gang med at opruste på fødeafdelingerne.

Vi kan se, at regionerne generelt ønsker at bruge midlerne til at opnormere antallet af jordemødre på fødeafdelingerne.

- Der er også i et mere begrænset omfang søgt om øget læge- og sygeplejebemanding.

[Monitorering]

Fra vores side følger vi også løbende svangreområdet.

Vi forventer at indkalde status og regnskab for midlernes anvendelse i både 2016 og 2017.

- Herefter overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne.

Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Sundhedsstyrelsen, vil også følge kvaliteten med afsæt i:

- Monitorering af barselsperioden, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør hvert halve år, og
- data fra den tilbagevendende undersøgelse, LUP-fødende, som udarbejdes på vegne af regionerne.

Og apropos LUP fødende, så glæder det mig at se, at over 9 ud af 10 fødende i 2015 havde en god samlet oplevelse af fødslen og mener, at jordemoderen er til stede i et passende omfang.

Det giver mig også anledning til at sige, at vi har en fælles forpligtelse til ikke at tale fødeafdelingerne ned.

- Det ved jeg også, at fx jordemødrenes dygtige formand, Lilian Bondo, er enig med mig i.

Her udføres et stort og vigtigt stykke arbejde, som langt de fleste patienter og nybagte familier er glade for.

- Vi skylder altså de gravide, fødende og personalet på fødegangene at bevare en god tone.
- Og gerne baseret på fakta.

[Afrunding – regering prioriterer sundhedsområdet]

Helt til sidst vil jeg gerne understrege, at denne regering sørger for en prioritering af sundhedsområdet.

- Og det er en prioritering, der er større end det, den tidligere regering afsatte.

Det afspejler naturligvis, at denne regering vægter sundhedsområdet højt.

Tak for ordet.

[SLUT]