

## Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

<b>Anledning</b>	Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O
<b>Dato / tid</b>	21. juni kl. 13-14.
<b>Talens varighed</b>	8-9 min.
<b>Sted</b>	Social- og Indenrigsudvalget

*Det talte ord gælder*

### **Samrådsspørgsmål O**

Regeringen skriver på side 26 i udspillet ”10 nye mål for social mobilitet”, at ”... en bolig er første skridt til at få det bedre. For man har brug for en tryk base for at få overskud til at takle de mange andre problemer, som ofte er til stede i den hjemløse persons liv.” Vil ministeren på den baggrund redegøre for, hvorledes dette udsagn hænger sammen med kontanthjælpsloftet, som netop betyder, at 14.000 mennesker bringes i fare for at miste deres bolig?



## [Indledning]

Tak for spørgsmålet og tak til beskæftigelsesministeren for bidraget og deltagelsen i dag.

Når regeringen har sat langsigtede sociale mål, så er det for at finde frem til de løsninger, der virker. Det gør vi blandt andet ved tage diskussionerne og komme til bunds i spørgsmålene. Skal vi lade være med at sætte et mål, når det er svært og udviklingen går i den gale retning? Nej, vi ser udfordringen i øjnene.

I øvrigt, så steg antallet af hjemløse under den tidligere S-ledede regering, selvom der ikke var et kontanthjælpsloft, så der er altså ingen klar og entydig sammenhæng her. Billedet er langt mere nuanceret end som så.

Jeg har bragt det op før og vil gerne understrege det igen. Når vi har sociale problemer i Danmark, så skyldes det ikke, at de sociale ydelser er for lave. Og, som beskæftigelsesministeren var inde på, så er løsningen ikke at sætte dem op.

Selvfølgelig kan økonomien være stram for nogle mennesker – det kommer vi ikke uden om. Men det er først og fremmest social hjælp og virksom støtte, der skal hjælpe den enkelte. Ikke flere penge.



## **[Hjemløse har komplekse problemer]**

Hjemløsetællingen fra SFI viser, at langt de fleste hjemløse har meget komplekse problemstillinger, der handler om en masse andet end økonomi. Halvdelen af de mennesker, der er ramt af hjemløshed, har en psykisk sygdom. To tredjedele har et stofmisbrug eller er afhængige af alkohol.

Derfor skal målet om færre hjemløse også ses i sammenhæng med de øvrige sociale mål, som nu dækker det meste af socialområdet. Regeringen har bl.a. valgt at sætte langsigtede sociale mål for en effektiv behandling af stofmisbrug og alkoholafhængighed.

Der er behov for helhedsorienterede indsatser for at løse de komplekse problemer, som hjemløse har. Derfor har vi med satspuljen blandt andet også afsat midler til at styrke misbrugsbehandlingen til unge med et misbrug. Det handler om at udbrede virksom behandling i kommunerne og på anbringelsessteder. Det tror jeg kan blive et af mange tiltag, der også kan få betydning på hjemløseområdet.



### **[Forebyggelse er vigtig]**

Forebyggelse er vigtig. Social forebyggelse vel at mærke. Vi forebygger ikke ved bare at give folk penge.

Noget af det, vi netop har gjort fra regeringens og Folketingets side, er at afsætte penge til frivillig gældsrådgivning for at undgå, at gæld bliver starten på en social deroute for folk, som i forvejen er socialt udsat.

Med den seneste satspuljeaftale er der også afsat midler til en undersøgelse af årsager til hjemløshed, der kan hjælpe kommuner med at tilrettelægge en bedre indsats.

Det sker i sammenhæng med en udvidelse af det nuværende hjemløshedsregister, der støtter implementeringen af housing first-tilgangen og bostøttemetoderne i kommuner og på forsorgshjem. For det er metoder, som vi ved, virker.

### **[Samarbejde er afgørende]**

Men hovedsagen er, at vi ikke løser problemet med hjemløshed uden en sammenhængende tilgang på tværs af forskellige aktører, som socialforvaltningen, boliganvisningen og misbrugsbehandlingen, i forhold til at tilvejebringe en velfungerende boligløsning til borgeren.



Forebyggelsen er i høj grad kommunernes ansvar. Kommunerne skal arbejde politisk for det. Det er kommunen, der beslutter, om der skal bygges nye boliger, og hvor dyre og store de skal være.

Kommunerne har en række lovgivningsmæssige muligheder for at tilvejebringe boliger til hjemløse borgere. De muligheder skal udnyttes fuldt ud. Det tror jeg, at mange kommuner er gode til, men jeg tror afgjort også, at mange kommuner kan fokusere anderledes end i dag til fordel for udsatte grupper.

Derfor er jeg også tilfreds med, at der i den netop indgåede økonomiaftale er sat fokus på at øge antallet af billige boliger. I tæt samarbejde med kommunerne er der listet en række konkrete forslag, som skal føre til flere billige boliger, som kommunerne kan disponere over. Det skal vi arbejde videre med i efteråret.

Kommunerne kan også gøre mere selv, og nogle kommuner er lykkedes med at presse prisen på nybyggeri. Men også her skal vi se på, om reglerne i tilstrækkelig grad understøtter billige boliger – fx ved at se på de statslige krav til alment nybyggeri.

Når Socialstyrelsen arbejder med at udbrede vidensbaserede metoder for hjemløse, så handler formidlingen også om de



muligheder, som kommunerne via almenboligloven har for at tilvejebringe boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere.

Derfor er jeg også glad for, at regeringen og KL i den netop indgåede økonomiaftale for kommunerne er blevet enige om at følge op i forhold til de sociale mål. Det bliver afgørende, når vi skal finde frem til de rigtige løsninger på tværs af velfærdsområderne for at hjælpe flere ud af hjemløshed og forebygge at mennesker rammes af hjemløshed.

### **[Afrunding]**

Hjemløshed er en vigtig socialpolitisk udfordring. Derfor har vi selvfølgelig sat et mål for færre hjemløse, og vi har sat mål for mange af de tilknyttede problemstillinger, som stofmisbrug, alkoholafhængighed og inklusion i fællesskabet.

Jeg har netop offentliggjort en socialpolitisk redegørelse. Et vigtigt budskab i redegørelsen er, at sociale problemer er komplekse, og de skal løses med de metoder, der virker. Det kommer regeringen til at arbejde for de kommende år.

I de kommende år vil nye årgange af socialpolitisk redegørelse følge op på de sociale mål. For regeringen vil måles på sine mål og resultater på socialområdet.



Jeg håber, at vi bredt i Folketinget kan blive enige om initiativer, der bidrager til at nedbringe hjemløsheden, sådan som det har været tilfældet tidligere.

Tak for ordet.