



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

26. oktober 2016

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 590 (Alm. del) af 28. september 2016 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Spørgsmål

Vil ministeren bekræfte, at forudsætningen for tallet på 19 mia. kr., som regeringen har til prioriterede områder når alle pligt opgaver er løst i 2020 ifølge beregningerne bag artiklen ”Hjort: S-plan er fup” (Politiken, 27. september 2016) ikke er den samme, som forudsætningen for vurderingen af Socialdemokratiets prioriteringer i beregningerne bag samme artikel, idet forudsætningen for førstnævnte er et underskud på de offentlige finanser i 2020, mens forudsætningen for tallet i sidstnævnte er balance på de offentlige finanser i 2020?

Svar

Der henvises til svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (alm. del) af 21. september 2016, hvor det fremgår, at:

Helhedsplanen reducerer den langsigtede udfordring for de offentlige finanser – den såkaldte hængekøjeudfordring – markant. Samtidig øger tiltagene i Helhedsplanen arbejdsudbuddet frem mod 2020. Begge dele er afgørende for, at der er plads til en lempeligere sti for den strukturelle saldo og dermed råderumsbidraget på 5,3 mia. kr. i 2020 herfra, jf. s. 42 i DK2025 – Et Stærkere Danmark.

I Stol på Danmark indgår ikke tiltag, som øger arbejdsudbuddet. Det fremgår eksempelvis af s. 15, at ”Vi mener ikke, at tiden er til nye arbejdsudbudsreformer”. Ligeledes fremgår det ikke af Stol på Danmark, at der indgår tiltag, der markant mindsker det langsigtede pres på de offentlige finanser.

Herudover angives det i Stol på Danmark, at der tages afsæt i den økonomiske ramme, der er til rådighed i 2025 uden gennemførelse af yderligere arbejdsudbudsreformer. På den baggrund er det råderum, som ligger i grundforløbet for regeringens 2025-plan lagt til grund for beregningerne af Stol på Danmark, berunder grundforløbets antagelse om balance i 2020.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
Finansminister