



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

23. maj 2016

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 289 (Alm. del) af 27. april 2016

Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse, hvor meget det offentlige forbrug skal vokse frem mod 2025 for at opretholde det nuværende velfærdsniveau og i forlængelse heraf oplyse, hvor meget det offentlige forbrug kan vokse, hvis der skal være balance på de offentlige finanser i 2025. Ministeren bedes angive de to tal i tabelform i mia. kr.

Svar

Det er ikke muligt at svare entydigt på den første del af spørgsmålet. Det skyldes, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem ”velfærdsniveauet” – som her antages at skulle forstås som omfanget og kvaliteten af offentlige ydelser som fx uddannelse og sundhed – og størrelsen af de offentlige forbrugsudgifter, *jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 265 (Alm. del) af 21. april 2016.*

I *Danmarks Konvergensprogram 2016* er den mulige stigning i det offentlige forbrug fra 2016 til 2020 – det såkaldte finanspolitiske råderum – opgjort til 10 mia. kr. I årene efter 2020 er det offentlige forbrug beregningsteknisk fremskrevet med velstands- og befolkningsudviklingen (det demografiske træk). Principperne indebærer, at det offentlige forbrug udgør en konstant andel af BNP ved en uændret befolkningssammensætning. Samlet betyder det, at der i Konvergensprogrammet er forudsat en stigning i det offentlige forbrug på 41 mia. kr. fra 2016 til 2025¹ – og at underskuddet på den offentlige saldo er 0,2 pct. af BNP i 2025.

Hvis den offentlige saldo i 2025 skal være i balance forudsætter det, at stigningen i det offentlige forbrug reduceres til 37 mia. kr. fra 2016 til 2025. Nominalprincippet i skattestoppet er ikke indregnet efter 2020.

Det skal bemærkes, at der ikke er fastlagt en målsætning for den offentlige saldo efter 2020 – og at fremskrivningen i Konvergensprogrammet indeholder en længere tidsperiode efter 2025, hvor underskuddet på den offentlige saldo hvert år vil overskride budgetlovens underskudsgrænse for den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. Det er den årrække, der også omtales som ”hængekøjeudfordringen”.

¹ Det offentlige forbrug efter afskrivning og i 2016-priser.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
Finansminister