



VENLIGBOERNE

AFD. KØBENHAVN OG OMEGN

Hvem er Venligboerne?

Venligboerne er et Facebook baseret fællesskab af borgere i hele Danmark, som ønsker at bygge bro mellem danskere og flygtninge med venlighed. I "København og Omegn" gruppen er vi 37.000 medlemmer og på landsplan er vi ca. 80.000 medlemmer. Vi kommer fra alle samfundslag, med alle politiske overbevisninger og fra mange forskellige kulturer. Fælles for os er, at vi arbejder for, at alle flygtninge i Danmark kan mødes med danskere i venlighed. Vi ser hver enkelt flygtning som en ressource og som en kilde til inspiration.

Venligboerne startede i Hjørring i efteråret 2014, hvor en gruppe vendelboere samlede sig i Venligboerne, for at hjælpe knap 500 asylansøgere med at falde til i byen. Siden spredte initiativet sig til hele landet og nu også til lande som Grækenland, Tyskland, Italien og Ungarn. Overalt er der stor lokal opbakning til den enkle idé om, at møde flygtninge med venlighed.

Hvad gør Venligboerne?

Som Venligbo bidrager man med det man kan, der hvor man er. Venligboerne hjælper flygtninge med at finde arbejde og uddannelse, laver middage sammen, lektiecafeer, lege-dage, fodboldkampe, hjælper med juridiske og praktiske forhold, bliver venner og meget meget mere.

Nogle af vores mest kendte initiativer er:

- Venligboerne lektiecaféer. I lektiecafeer landet over hjælper vi med at lære dansk.
- Venligboerne stud. jur. Frivillige med kendskab og erfaring med jura hjælper med at forstå og navigere i de danske regler og rettigheder. Et fokusområde her, er at hjælpe med familiesammenførings-sager.
- Cafe Venligbo. Vi arbejder på, at cafeen i Enghaveparken på Vesterbro i København snart kan genåbne i indendørs lokaler i København. Det er vores ønske at ligge centralt og synligt, så det er nemt for danskere og flygtninge at mødes.

Hvad ønsker Venligboerne af politikerne?

Først og fremmest ønsker vi, at politikere og flygtninge mødes i Venligboernes ånd: Med åbenhed og interesse for at lære mere om hinanden. Vi ønsker at vise, hvilke forhindringer flygtningene møder på deres vej for at blive en del af samfundet, og inspirere til, hvordan politikere kan hjælpe med at gøre det lettere. Venligboerne er parti-upolitiske og ønsker dialog med alle politiske partier. Tak for interessen for Venligboerne. Du er velkommen til at blive en af os.

Yderligere oplysninger:

Tina Kraft, mail: kraft@tinakraft.dk, mobil: 27205118

Venligboerne København og Omegn: www.facebook.com/groups/279450232179137

Kære Integrationsudvalg

Tusind tak for jeres invitation til at spise middag med jer i dag.

Vi er rigtig glade for muligheden for at fortælle om Venligboerne og ikke mindst for at kunne fortælle om de udfordringer, som de flygtninge vi kender, møder i Danmark i dag. Fælles for dem er et stort ønske om at klare sig selv. De ønsker ikke at få penge fra staten. De er vant til at arbejde og de brænder for at finde et helt almindeligt job her i landet. De er stolte mennesker, ligesom danskerne, og ønsker at bidrage og give – snarere end at få. De har gode uddannelser med i bagagen, og de ønsker at bruge dem til gavn for os alle sammen. Mange er meget gode til engelsk, mange har flere års erhvervserfaring, de har den samme slags humor som os, de ønsker fred og venskab. Det er med andre ord rigtig god arbejdskraft som er kommet til os.

I Venligboerne ønsker vi at hjælpe flygtningene med at finde et job. Derfor blev vi rigtig glade da Statsministeren for nylig indkaldte til Humanistisk Topmøde, og rettede fokus mod en god integration af flygtninge. Til mødet inviterede han blandt andet erhvervslivet med til at byde ind på opgaven. Herunder Dansk Industri, der har meldt ud, at mange af deres medlemmer ønsker at tage ansvar og ansætte flygtninge. De ved blot ikke hvordan de kan få fat i dem. Det ved vi. Vi har et netværk af 80.000 Venligboere fordelt over hele landet. Vi er i tæt kontakt med rigtig mange flygtninge, - der har det omvendte problem – de kan ikke finde de firmaer, som vil ansætte dem. Venligboerne København har derfor indledt en samarbejde med Dansk Industri om at hjælpe med at formidle jobs til flygtninge.

Dette arbejde skulle man måske tro at kommuner og jobcentre allerede havde godt styr på. Men det har vist sig at være et problem mange steder, at medarbejderne her ikke er klædt godt nok på til at hjælpe hverken virksomheder eller flygtninge. De kender ikke reglerne godt nok, der er stor udskiftning eller omrokering af personale - så informationer går tabt, der er lange ventetider, uigennemskuelige sags-gange o.lign. til stor frustration for alle.

Vi foreslår derfor at alle kommuner og jobcentre første gang de møder en borger, som er flygtning, udleverer en brochure hvori det tydeligt forklares, hvilke pligter og rettigheder personen har, hvilken lovgivning der er gældende på området og på hvilken måde kommunen eller jobcenteret fortolker lovgivningen. Og at denne information skrives på dansk, engelsk, farsi, tigrinia, arabisk og alle andre relevante sprog. På denne måde kan mange misforståelser undgås.

I det hele taget er det et stort problem at stort set al vigtig information kun tilbydes på dansk fra det offentliges side. Flygtninge har et stort ønske om at kende spillereglerne, så de hurtigt kan komme ud af offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

Der er naturligvis andre store udfordringer, for at få flygtningene i gang på en god måde på arbejdsmarkedet. Det kan være rigtig svært at arbejde eller lære dansk, mens man venter på at få sin allernærmeste familie i sikkerhed i Danmark. Når hver dag kan betyde forskellen på liv eller død for ens børn. Der er mange flygtninge som er ude af sig selv af bekymring for deres pårørende, som derfor ikke kan sove om natten, som er meget ensomme, som er i sorg og som bliver bange, når de mødes med had og fordomme. Derfor møder Venligboerne dem med venlighed.

Der har vist sig et behov for en hel folkebevægelse, for at få genindført venlighed i mødet mellem flygtninge og danskere. Heldigvis er der en kæmpestor lyst blandt helt almindelige danskere til at være med. Og vi håber at i også vil være med alle sammen. Venligboerne er for alle alle venlige mennesker – uanset partifarve.