



Verden må samarbejde om at nedkæmpe IS og skabe økonomisk udvikling

Udtalelse fra Schiller Institutet i Danmark den 18. november 2015



Verden befinder sig stadig i sorg og chok over terrorangrebet fra Islamisk Stat, IS, i Paris fredag den 13. november, hvor 132 almindelige mennesker blev dræbt og hundreder andre såret. Angrebet kom blot 13 dage efter, at IS tog ansvaret for at have forårsaget nedstyrtningen af et russisk Airbus-fly på vej fra Sharm el-Sheik i Egypten til Skt. Petersborg med 224 døde som resultat, og dagen efter, at en selvmordsbomber fra IS havde dræbt 41 og såret omkring 200 ved et bombeangreb i Beirut, Libanon.

Disse tre blodige terrorhandlinger viser med al tydelighed, at IS har erklæret resten af verden krig og har de fornødne ressourcer til og muligheder for at gøre blodig skade på vore samfund. Disse terrorangreb kunne lige så godt have fundet sted i Berlin, New York eller København.

Denne fremvækst af fundamentalistiske terrorbevægelser er den direkte konsekvens af den politik, som Storbritannien og USA har ført under Bush og Obama, om at søge konfrontation med Rusland og Kina og samtidig skabe regimeskifte i bl.a. Irak, Libyen og Syrien. Man har, bl.a. gennem Saudi-Arabien og andre Golfstater, støttet en lang række af de fundamentalister, der i dag udgør IS. Det må nu være klart, at denne politik har spillet frygteligt fallit.

Verden må i stedet stå sammen om en krig imod terror, der både kan fjerne de instrumenter, som terrorbevægelser som IS har kunnet gøre brug af i de-

res kamp mod civilisationen, men også gribe fat om ondets rod, som er den voksende skare af forarmede og ulykkelige mennesker i Mellemøsten og andre steder, der har set deres land, og i mange tilfælde deres hjem, blive ødelagt af krig og terror. Blandt disse mennesker, der har mistet alt, er det muligt for fundamentalister og terrorbevægelser at finde mennesker, der kan blive ofre for deres penge og ideologi, og dermed lydige redskaber for deres terror.

Allerede i begyndelsen af oktober begyndte Rusland en massiv militær indsats i Syrien for, i samarbejde med den syriske regeringshær, at nedkæmpe IS. Rusland har samtidigt forsøgt at samle resten af verden til en fælles indsats imod IS og andre terrorbevægelser. I kølvandet på de barbariske begivenheder i Paris erklærede Frankrig sin villighed til at samarbejde med Rusland om indsatsen og har sendt et hangarskib af sted for at hjælpe franske kampfly med at bekæmpe IS. Mange andre statsledere, selv USA's Barack Obama, havde også diskussioner med Putin ved det nylige G20-møde i Tyrkiet om et tættere samarbejde.

Vi kan måske ikke forhindre alle terrorangreb, der nu er på vej, men vi har nu en unik chance for at få etableret det internationale samarbejde, der på sigt kan få nedkæmpet IS og andre terrorbevægelser og fjerne grobunden for, at andre kan komme i deres sted. Følgende fem indsatspunkter er afgørende:

1. Militært samarbejde med Rusland.

Danmark og andre NATO-lande må omgå-ende indlede et tæt samarbejde med Rusland og IS's nabolande som Syrien, Irak og Iran om en fælles militær indsats for at nedkæmpe IS. Dette samarbejde må som sin forudsætning have respekt for de forskellige landes suverænitet over eget territorium. Det indebærer, at Tyrkiet må stoppe deres militære angreb på kurderne, som har bekæmpet IS, og at Saudi-Arabien ligeledes må stoppe deres angreb på anti-IS kræfter i Yemen.

2. Stop finansiering af terrorbevægelser.

IS har fået sin nuværende styrke gennem en meget stor grad af finansiering. Den er ifølge Ruslands undersøgelse kommet fra mindst 40 lande, men Saudi-Arabien, Qatar og De Forende Arabiske Emirater har spillet en stor rolle i lighed med, at de også har finansieret al-Qaeda, al-Nusra og mange andre fundamentalistiske og fanatiske, islamistiske bevægelser. Samtidig har IS fået lov til at have en givtig forretning med bl.a. salg af olie. Hele denne finansiering må stoppes omgående.

I denne sammenhæng er det vigtigt, at de famøse 28 sider fra Den amerikanske Kongres' undersøgelse af, hvem, der stod bag terrorangrebet i USA den 11. september 2001, og som afslører Saudi-Arabians aktive rolle, bliver offentliggjort. Det gælder også for det britisk-saudiske samarbejde med den såkaldte Yamamah-fond, der har finansieret størstedelen af verdens terror i de seneste 20 år.

3. Politisk løsning for Syrien.

Vi må sikre, at den igangværende Wien-fredsproces om Syrien bliver en succes. Alle må forpligte sig til at afholde sig fra udefra at bestemme, hvem der skal regere Syrien. Der må laves en inkluderende fredsproces for alle syrere, undtagen terrorgrupper

som IS, som kan sikre en ny forfatning og frie valg.

4. Økonomisk opbygning i Mellemøsten og Afrika.

Som bl.a. andet Kina har fremhævet, så skal der en økonomisk opbygning til i form af en udvidelse af Kinas Silkevejsprojekt til Syrien og andre dele af Mellemøsten og Afrika, hvis der skal være en fremtid dér for befolkningen. Det er også den eneste måde at undgå, at befolkningen flygter til f.eks. Europa, i jagten på det liv, de ikke kan få derhjemme. Schiller Institutet har udarbejdet en skitse til et genopbygningsprogram for Syrien.¹

5. Bedre integration og økonomisk vækst i Danmark og Europa.

Skal vi stoppe terror i vore demokratier, må vi fjerne den undergrund, som de opererer i. En fisk kan kun svømme, hvis der er vand at svømme i. Dvs., at vi må have en aktiv indsats for at få integreret de dele af befolkningen, der føler sig udenfor og i mange tilfælde svigtet af samfundet. Vi skal sørge for, at der er mulig-heder for alle, og at de fundamentalistiske hadprædikanter dermed mister deres gen-nemslagskraft og fascination. Dette inkluderer en gennemførelse af Schiller Institutets 3-punkts-program: 1) En Glass/Steagall-Bankopdeling, 2) Et nyt kreditsystem og 3) Store infrastrukturprojekter og videnskabeligt og teknologisk fremskridt.

Efter det frygtelige terrorangreb i Paris må vi stå sammen om omgående at erstatte Vestens fejlslagne politik med ovenstående 5-punktsprogram. Det vil give os håb om igen at kunne leve i fred og tryk-hed, gennem at samarbejde med BRIKS-landene og resten af verden om økonomisk udvikling og menneskeheds fælles mål. Kun dét kan sikre vore og resten af verdens børn den fremtid, de fortjener.

¹ Projekt Fønix: Genopbygningsplan for Syrien, <http://schillerinstitut.dk/si/?p=9128>